

# Communio

LIBERALKATOLSK KYRKOTIDNING NR 1 2015 ÅRG 47

---



Samma dag var två lärljungar på väg till en by som heter Emmaus . . . Medan de gick där och samtalande och diskuterade, kom Jesus själv och slog följe med dem

LUK. 24:13-15



## Biskopens spalt

Ett nytt år 2015, ett jubileumsår.

Det är 90 år sedan den holländske liberalkatolske biskopen Adriaan Mazel kom på besök till Stockholm och i april 1925 hölls den första LKK-mässan i Sverige. Vid jul samma år hölls den första offentliga LKK-mässan.

För 45 år sedan d.v.s. 1970 fick LKK i Sverige sin första ägda kyrkobyggnad, S:t Mikael's kyrka på Stora Essingen i Stockholm.

För 35 år sedan auktoriserades stadgarna för "Samfundet Liberala Katolska Kyrkan i Sverige" av presiderande biskopen Sten von Krusenstierna.

För 20 år sedan utgavs ett psalmbokstillslag med LKK:s särpsalmer och samma år utsågs undertecknad till regionalbiskop för Sverige

När detta skrivs befinner vi oss i Fastan och vårdagjämningen inträffar om några dagar.

Dagen efter inträffar en partiell solförmörkelse. Ett fenomen som förr i tiden satte skräck i befolkningen. Numera betraktar de flesta fenomenet med föga intresse. Det stora fenomenet i naturen är däremot dess pånyttfödelse. När vi betraktar naturen kan vi se parallellen med oss själva. Vi liksom naturen föds på nytt. Påskens berättelse om Jesu död och uppståndelse handlar även om dig och mig.

Vår natur går ner i olika former av dvala på hösten för att kunna övervintra och med solens livgivande värme vaknar den till ett nytt liv.

Så är det också med oss alla. För att citera den helige Franciskus "Det är genom döden vi uppstår till det eviga livet". Påskens mysterium handlar om och visar på vägen från kylan till värmen, från mörker till ljus genom korset till gudomlighet

Kommer påsken att innebära förnyelse för oss eller kommer vi att uppfatta den, vilket var så vanligt förr, som något mörkt och tungt? I vår Primagudstjänst sjunger vi "Bedrövelsen kan vara en natt, men glädjen kommer på morgonen".

Det gäller inte minst påskdagsmorgonen, som är eller borde vara en stor glädjedag i kyrkan, då det är en

själklarhet att delta i mässan. Tyvärr brukar det inte vara så att alla inser det utan söker sin glädje på annat håll.

Den glädje vi ska söka är den eviga glädjen som kan komma till oss bara om den med sin ljusstråle bryter sig genom nattens mörker. Det är detta som sker på Påskdagen om vi förstår dess djupare mening. Det är då långfredagens mörker byts mot uppståndelsens ljus.

Pax et Bonum

*+Sten-Bertil*

## År 1965 invigdes

Capella Ecumenica Sanctæ Annæ.

På Kristi Himmelfärdsdag 2015 högtidlighålls 50-årsjubileet genom att fira en ekumenisk mässa under medverkan av olika kristna kyrkor och samfund.

Liberala Katolska Kyrkan är en av dessa.



Snart finns Jubileumsboken om Capella Ecumenica 50 år tillgänglig att köpa, priset är 110:- . Kontakta Krister Fast eller Bp Sten-Bertil.

## Communio

Vid samfundsstyrelsens senaste sammanträde beslutades att Communio från och med 2016 inte längre ska ges ut i papperformat utan endast distribueras via internet.

Den som inte har tillgång till internet har möjlighet att få tidningen utskriven och skickad till sig genom respektive församlings försorg.

Du som inte har internet skriv eller ring till din församling för att få Communio. Ytterligare information kommer i senare nummer av tidningen.

## OFFICIELLT

Vid mässan i S:t Mikael's och Alla Änglars kyrka den 1 mars 2015 erbjöd Jade Sandberg sig såsom en riddare i Kristi tjänst. Därefter mottog hon konfirmationens sakrament.

## Christina

*Forts från sid 3*

i en av de många små kungadömen som fanns i Italien! Planerna grusades dock!

Hon hann med två korta resor till hemlandet på 1660-talet; främst för att bevaka att abdikationsrecessens villkor, som bland annat garanterade henne ett ekonomiskt underhåll, skulle upprätthållas. Men efter 1668 var hon bofast i Italien, och särskilt under sina sista tio år, när både hennes och Azzolinos engagemang i kyrkopolitiken minskat, författade hon ett antal längre texter – en ofullbordad självbiografi, en kort historisk text om Vasaätten och dess vapensköld, och två samlingar av maximer.

När Kristina avled 1689 blev Azzolino hennes arvinge. Trots att han bara skulle överleva sin vän med några veckor, orkade han arrangera att hon skulle begravas i Peterskyrkans krypta, den traditionella viloplatsen för de katolska påvarna. Kristinas blygsamma marmorsarkofag står längs väggen bredvid kryptans största viloplats, där påven Johannes Paulus II ligger begravd och bara tio meter från Petrus grav!

Avslutningsvis ska också nämnas att Christina var en boksamlare av Guds nåde och hade en av de största och bästa biblioteken i Europa och bland böcker fanns Silverbibeln som var krigsbyte från Prag!

Om Silverbibeln var med i Italien är inte bekräftat men historien om Silverbibeln har sin plats i Christinas liv då det var hon som såg till att den kom till Sverige!

*Ulf Johansson*

Om Silverbibeln kan du läsa på sid 4



# Christina en drottning i kvinnlig frigörelse

**Kristina**, senare **Kristina Alexandra**, född 8 december (enl. g.s.) 1626 på slottet Tre Kronor, död 19 april (enl. n.s.) 1689 i Rom, var drottning av Sverige i egen ätt från 1632 till 1654, regerande från 1644. Under hennes regeringstid utkämpades stora delar av och avslutades trettioåriga kriget samt Torstenssons krig, vilka ledde till stora svenska landvinster och ökad prestige. Kristina intresserade sig för kultur, och lockade bland annat René Descartes till det svenska hovet. Hon abdikade 1654 och konverterade till katolicismen, en stor skandal i samtiden, varefter hon slog sig ner i Rom, där hon under flera decennier kom att spela en framträdande roll i stadens kulturliv.<sup>[1]</sup> Hon var dotter till kung Gustav II Adolf och drottning Maria Eleonora.

Nog om dessa grundläggande fakta! Aldrig har det väl spekuleras så mycket om en kunglighet som om Christina! Jag är övertygad om att dessa spekulationer får tala för sig själva!

Låt oss då hellre försöka se på Christina som den överlöpande faktiskt blev! Pappa Gustav den andre Adolf var en fältherre av stora mått och en krigare i Guds tjänst som ville förespråka den ända "rätta" läran, protestantism!

Pappa Gustav Adolf hade vid ett tillfälle utsett hovpredikanten och sedermera biskopen Johannes Matthiæ Gothus till Kristinas lärare av Gustav II Adolf. Utnämningen skedde en kort tid före kungens död. Biskopen undervisade Kristina i språk, teologi och filosofi. Ha nu i minnet att alla präster inte var helt eniga i frågan om protestantism! Dock var det belagt med dödsstraff att vara utövande katolik! Lika bra att hålla tand för tunga!

Hon hade lätt för att lära sig, speciellt språk. När hon var tjugo år gammal talade och skrev hon latin, franska, tyska och holländska. På egen hand lärde hon sig grekiska, italienska och spanska.

Där har vi nog ett fragment av Christinas liv som sedan skulle utveckla sig till det stora beslutet att konvertera till Katolicism! Hon var otroligt vetgirig och beställde böcker från när och fjärran! När hon sedan blev statsmannautbildad utökade hon sina

kontakter med Europa! Nu kunde hon brevväxla och beställa "förbudna" böcker! Hon kunde be filosofer och kardinaler i smyg komma till Stockholm! Christina var nu en otroligt välutbildad kvinna, känd i hela Europa!

Hur var det nu med hennes tankar om att bli Katolik!?

Helt klart att var, att hon absolut under inga omständigheter skulle gifta sig och det var naturligtvis en i det närmaste skyldighet att skaffa en tronarvinge, så blev det som bekant inte utan det blev hennes kusin Hertig Karl som blev Kung efter Christina!

Enligt Christina själv hade hon egentligen aldrig gillat den stränga ortodox-lutheranska läran. Som ung hade Christina "skapat" egna religioner i samklang med den kunskap i filosofi och religion hon ständigt lärde sig mer om!

Redan dagen efter det att hon abdikerat började hon sin resa! Det sägs att det första hon gjorde som civil var att klippa sitt hår.

Nu börjar en spännande resa för Christina, hon red genom Europa ned till Rom och överallt på vägen möttes hon som en drottning! Men fortfarande var det bara ett fåtal som visste om hennes planer på att bli katolik!

En eskader, 21 fartyg, låg redo att föra henne till kontinenten, men hon föredrog landvägen. Redan året innan hade hon sänt iväg ett antal tapetserier, konstföremål, böcker, handskrifter med mera. Men hon lämnade kvar bland annat ett ganska stort antal tavlor. Sin sista natt i Sverige blev när hon övernattade på Halmstads slott en förhöstnatt 1654.

Hon färdades i mansdräkt genom Danmark, stannade några dagar i Hamburg och fortsatte, återigen förklädd, genom de tyska områdena och Nederländerna till Belgien, där hon tills vidare slog sig ned i Antwerpen. Här packades hennes konstföremål och böcker upp. Efter en kort tid började hon sälja och pantsätta dyrbarheter för att få pengar till löpande behov. Mot slutet av året begav hon sig till Bryssel och avlade där julnatten 1654 sin katolska trosbekännelse i hemlighet.

På våren 1655 blev kardinalen Fabio Chigi påve, under namnet Alexander

VII. Han och Kristina kände varandra sedan tidigare. Den spanske kungen försökte få påven att bereda henne ett värdigt mottagande, men denne krävde en offentlig övergång till katolska kyrkan. Kristina dröjde med detta så länge hon hade hopp om att få sitt underhåll från Sverige ordnat på ett mera tillfredsställande sätt. På hösten 1655 bröt hon omsider upp från Bryssel, och avlade den 3 november i Innsbruck offentligen sin katolska trosbekännelse. Därefter reste hon till Italien.

Mot slutet av året anlände hon till Rom, höll där 23 (13) december sitt högtidliga intåg och antog nu de nya namnen Maria Alexandra, men som namnteckning fortsatte hon att skriva Christina Alexandra. Hon slog sig tills vidare ned i Palazzo Farnese, som faktisk ligger vid samma torg som den Helige Birgittas bostad!

Vid konfirmationen i Peterskyrkan under julhelgen antog hon, enligt katolsk sed, ett konfirmationsnamn. Hon valde namnet Alexandra, för att hedra den påve som tog emot henne, Alexander VII, och kallade sig hädanefter "Christina Alexandra".

Det här blev en propagandaseger för den katolska världen! Det smäller nog lika högt som om Obamas dotter konverterar till Islam och flyttar till Saud-Arabien! Det blev som man säger i dag, en snackis!

Den svenska exildrottningen skulle komma att spela en mycket aktiv roll i Roms kulturliv och inom den katolska kyrkopolitiken.

Hon förblev ogift och barnlös, men levde inte ett liv utan kärlek och gemenskap.

Den tre år äldre kardinalen Decio Azzolino från Fermo blev hennes livs stora kärlek, och det var i samarbete med honom och den fraktion inom kardinalkollegiet han ledde som Kristina kunde få ett visst inflytande på den kyrkliga politiken. Dock ska man veta att Påven blev en smula besviken på Christina, hon var inte den djupt religiösa kvinna han hade förväntat sig och beordrade därför kardinal Decio att hålla ett varsamt men vakande öga på Christina.

*Forts. sid 2*

# Silverbibeln

**Silverbibeln** på latin, Codex argenteus, som egentligen betyder silverboken, är en unik handskriven evangeliebok på det numera utdöda språket gotiska från 500-talet. Silverbibeln är den absolut främsta källan till gotiskan. Silverbibeln kan därför räknas som kulturhistoriskt ovärderlig när det kommer till språk- och kulturforskning.

Bladen är tunna purpurfärgade pergament av mycket hög kvalitet och bläcket som använts är antingen silver eller guld. Den dominerande silverfärgade texten har gett upphov till titeln silverbibeln/silverboken. Boken kom till Sverige 1648 som krigsbyte från Prag. Den införlivades i drottning Kristinas bibliotek, och efter hennes abdikation skänktes den till Isaac Vossius som tog den med sig till Holland. Den återköptes senare av svensken Magnus Gabriel De la Gardie, som sedermera skänkte den till Uppsala universitet år 1669. Olof Rudbeck d.ä. (1630–1702), professor på Uppsala universitet, utförde förfälskningar i Silverbibeln. Genom att ändra i originaltexten framstod det plötsligt som att Jesus besökt templet i Uppsala. Syftet var

att göra Uppsala till den västerländska civilisationens vagg.

Johan Ihre bevisade att översättningen av Silverbibeln från grekiska till gotiska ursprungligen gjordes av den gotiske biskopen Wulfila mellan åren 341–383. Hans fragment avskrevs därefter under 500-talet, troligen i Ravenna, under Ostrogoternas härskartid. Århundradet är bekräftat med C14-metoden. Generellt anses den ha tillverkats för Theoderik den Stores räkning. Under de cirka 1000 år den varit okänd tros den bland annat ha tillhört Karl den store.

Ursprungligen hade Silverbibeln minst 336 blad men av dessa är endast 188 stycken kända. 187 av sidorna förvaras på Carolina Rediviva. Det 188:e bladet återfanns 1970 och förvaras i domkyrkan i tyska Speyer. Silverbibeln innehåller de fyra evangelierna och är därmed namnet till trots inte en bibel utan en evangeliebok.

Den 5 april 1995 stals Silverbibeln och var under en period försvunnen. Det ovärderliga verket återfanns och är numera bättre skyddat på museet Carolina Rediviva i Uppsala. Verket

kan dessutom beskådas genom skannade kopior på Internet.

Nedan början av Fader vår i Matteusevangeliet på gotiska och i ordagrann Svensk översättning:

Början av Fader vår i Matteusevangeliet på gotiska och i ordagrann svensk översättning:

atta unsar þu in himinam,  
fader vår du i himmelen,  
weihnai namo þein,  
helgat varde namn ditt,  
qimai þiudinassus þeins,  
må komma rike ditt,  
wairþai wilja þeins,  
varde vilja din  
swe in himina jah ana airþai  
så i himmelen även på jorden,  
hlaif unsarana þana sinteinan gif  
bröd vårt det dagliga giv  
uns himma daga  
oss denna dag.

Observera  
att þ (Þ, Thorn, Porn) är ett tonlöst  
läspljud.

*Ulf Johansson*

## Helgutflykt med Sakramental Välsignelseandakt

på Capella Ecumenica, söndag 17 maj 2015

Varje år håller LKK en gudstjänst i kapellet på Västra Gärsholmen, en liten ö i S:t Anna skärgård.

Kapellet är kopia av en medeltida församlingskyrka och byggdes på 50-talet av en eldsjäl med ekumeniska visioner.

Vi träffas sedan vanligt i Söderköping lördag 16/5 kl 17 (OBS tiden)  
Båt avgår från Kungshällsudden kl. 10.00 ovh 10.30.

Uppllysningar:

KristerFast 070-6779982

Bp Sten-Bertil 070-536 65 37



Sakramental Välsignelseandakt på Capella.

## SOMMAR I S:T URIEL

S:t Uriel i Härjedalen inbjuder till Sesshin  
20/7-24/7, 27/7-31/7 och 3/8-8/8.

Uppllysningar och anmälan:

Evert Sundien

tfn. 070-660 42 69

sundien@telia.com

Se även [www.kontemplation.se](http://www.kontemplation.se)





# Jesus, kyrka och demoner.

I Bibeln beskrivs hur Jesus var verksam med att bota sjuka och befria människor ifrån onda andar som plågade eller ansatte människor så att de inte kunde leva vanliga liv ute i samhället. Jesus gjorde det oftast med några korta ord. Bestämt bad han de onda andarna att lämna den person som plågades.

Ett exempel finner vi i Matteus 8:28–34 ”28 När Jesus kom över till gadarenernas område på andra sidan sjön, kom två besatta emot honom ut från gravarna. De var så våldsamma att ingen kunde ta sig fram den vägen. 29 Nu skrek de: ”Vad har vi med dig att göra, du Guds son? Har du kommit hit för att plåga oss i förtid?” 30 Ett gott stycke där ifrån gick en stor svinhjord och betade. 31 De onda andarna bad honom: ”Om du driver ut oss, skicka oss då in i svinhjorden.” 32 Han sade till dem: ” Far iväg!” Då kom de onda andarna ut och for in i svinen. Och hela hjorden störtade utför branten ner i sjön och omkom i vattnet. 33 De som vaktade svinen flydde in i staden och berättade alltsammans, också det som hade hänt med de besatta. 34 Hela staden gick då ut för att möta Jesus.”

I Nya Testamentet berättas det på många ställen om hur Satan på olika sätt attackerar och frestar människor och hur Jesus hanterar detta genom att driva ut demonerna.

Demoner beskrivs i Matt 12:43-45 fungera på följande sätt: ”43 När en oren ande har farit ut ur en människa, vandrar han genom ökenstråkter och letar efter en viloplats men finner ingen. 44 Då säger han: Jag vill vända tillbaka till mitt hus, som jag lämnade. När han då kommer och finner det tomt och städat och pyntat, 45 går han bort och tar med sig sju andra andar, värre än han själv, och de går in och bor där. Så blir för den människan det sista värre än det första. På samma sätt kommer det också att gå för detta onda släkte.”

I texten beskrivs det som att de onda andarna har tråkigt och letar efter kroppar och hus att förstöra och att de gärna kommer tillbaka till en plats de tvingats att lämna. I Bibeln beskrivs Jesus bland annat som en framgångsrik exorcist. Genom under och mirakel befriade Jesus -enligt evangelisterna- människorna från mörkrets makter som ett uttryck för att Guds rike var verksamt i honom.

Efter Jesu himmelfärd fortsatte lärjungarna driva ut onda andar. I

Apostlagärningarna berättas om hur människor har spådomsandar och bedriver trolldom. Ett exempel har vi i Apg. 16: 16-18 där det står skrivet om en apostel vid namn Paulus som driver ut en spådomsande: ”16 En gång när vi var på väg till bönestället, mötte vi en slavflicka som hade en spådomsande och som skaffade sina herrar goda inkomster genom att spå. 17 Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek: ”De här männen är den högste gudens tjänare, och de förkunnar för er en väg till frälsning.” 18 Så gjorde hon i flera dagar.

Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sade till anden: ”Jag befäller dig i Jesu Kristi namn att fara ut ur henne.” Och i samma ögonblick for den ut.” Den andre berättelsen om människor som bedrivit trolldom och hur de onda andarna känner Herren Jesus finns i Apg. 19:13-20 : 13 Några kringvandrande judiska ande-utdrivare tog sig också för att uttala Herren Jesu namn över dem som hade onda andar. De sade: ”Jag besvär er vid den Jesus som Paulus predikar.” 14 Det var sju söner till en viss Skevas, en judisk överstepräst, som gjorde så. 15 Men den onde anden svarade dem: ”Jesus känner jag till, och vem Paulus är vet jag, men vilka är ni? 16 Och mannen som hade den onde anden kastade sig över dem, övermannade alla och misshandlade dem så svårt att de måste fly ut ur huset, nakna och blodiga. 17 Detta fick alla i Efesus veta, både judar och greker, och fruktan kom över de alla, och Herren Jesu namn blev prisat. 18 Många av dem som trodde kom och bekände öppet vad de tidigare hade gjort. 19 Åtskilliga av dem som hade bedrivit trolldom samlade ihop sina böcker och brände upp dem offentligt. Man räknade ut vad de var värda och kom fram till femtiotusen silverdrakmer. 20 På detta sätt hade ordet genom Herrens kraft framgång och visade sin styrka.”

Jesus beskrivs I NT som den som har makt och auktoritet över onda andar, Satan och demoner. Denna makt går vidare till lärjungarna och kristna i olika traditioner har sett sig som bärare av denna makt.

Det finns i kyrkohistorien många källor där andeutdrivning återges. T.ex. beskriver Justinus Martyren f. 110 d.165 e.Kr. och Irenaeus f.120 d.202. ha sett hur kristna driver ut demoner i Jesus Kristus namn där inget annat t.ex. besvärjelser och medicin hade verkat. Kyrkofadern Origines som levde på

200-talet beskriver hur människor med hjälp av kristna blev befriade till kropp och själ från demoner. Origines framlade en teori om att det alltid låg en demon bakom människors syndiga handlingar. Vände man om till Herren i dopet lämnade demonen människan.

Exorcism behövdes, då alla som föddes in i denna värld bar på en arvssynd, arvssynden från familj och släktingar i generationer ända tillbaka till skapelseberättelsen om Adam och Eva som lurades av ormen i paradiset att äta den förbjudna frukten. Exorcism behövdes då utföras på alla barn.

Exorcismen fortsatte att utvecklas. År 250 e.Kr. tillsattes olika tjänster speciellt i västkyrkan. 252 e. Kr. i Rom fanns det 52 exorcister och exorcism såg man nu inte som Guds gåva till troende för enskild praktik utan för kyrkan, ett uppdrag att utföra. Under 300-talet utvecklades föreställningar om att demoner använder sig utav lögn och att demoner plågas svårt av heliga ting. Man började mer och mer frångå den praxis som beskrivs i Nya Testamentet. Praktiker och föreställningar utvecklades särskilt under senare delen av medeltiden. Ett exempel på det var uppfattningen att en prästs saliv var verksamt mot demoner. Vätskeblandningar var något som användes vid exorcism.

En brutal föreställning var uppfattningen att demonerna inte skulle trivas i en människas kropp om kroppen plågades tillräckligt mycket. En exorcism kunde innebära för den som skulle exerceras att kokas i vatten, bo i fängelsehålor som var smutsiga, olika typer av avrättningar i ugn eller brännas på bål. Även åskådare kunde få delta i exorcismen och plåga de som ansågs besatta. (Back, 2007)

Mot slutet av 1400-talet skriver Jakob Sprenger *Malleus Maleficarum*, ”Häxhammaren”. Budskapet är att människor frivilligt kan överlämna sina liv till djävulen och som en följd av detta bli besatta. Detta ledde till massförföljelse av både kvinnor och män som ansågs vara besatta av djävulen som var häxor eller trollkarlar. Påven Innocent VIII stadfäste 1484 en stadga som syftade till att bekämpa och utrota all form av häxeri. Människor i mångtusental avrättades under tortyr i cirka två decennier efter detta. Ett exempel på en person som var kritisk mot häxjakten var dominikanermunken

# Predikan av Dag Kyndel, 1:a sönd efter påsk, Uppsala den 10 april 1994

Den första söndagen efter påsk benämner vi även "kärlekens söndag". Och det är om kärleken, dess väsen och verkningar som jag vill säga några ord.

Vi känner ofta inte igen kärleken, även om vi alla behöver den och längtar efter den. Vi ser inte Guds spår där Han går mitt ibland oss. Inte ens lärjungarna kände igen sin Mästare, då de mötte honom på vägen till Emmaus.

Varför inte?

Jo, de var i sin sorg och smärta övertygade om och för ögonblicket mentalt inställda på att han var död. Man ser inte det man inte tror finns, även om man möter det: man går så lätt förbi. Om nu inte lärjungarna kände igen Jesus, hur lätt ska det då inte vara för var och en av oss att inte se Gud, där Han dag ut och dag in hela tiden vandrar mitt ibland oss och i sina skilda uppenbarelser står oss helt nära!

I evangelietexten skildras hur lärjungarnas ögon öppnas, Jesus Kristus tydliggörs i den stund Han bryter brödet. Och så ska vi också göra - för att våra ögon skall öppnas och bevaras öppnade, så att vi kan förnimma Herrens närvaro idag.

Vi delar därför bröd och vin vid nattvardsbordet. Vi delar också bildligt talat brödet med varandra i varje ögonblick vi sträcker ut vår hand för att hjälpa någon, lyssnar på någon, tänker gott om någon eller ber för någon. Vi delar med oss, bjuder på oss själva - och med just delandet av Livets Bröd som förebild bryter vi mitt ute i vardagen inseglet som döljer Kristi närvaro!

Vi öppnar oss mot den levande kärleken; vi lyfts och bärs - förnyat medvetna om att Gud verkligen lever och verkar mitt ibland oss än idag. Som det uttrycks i psalm 75:

När vi delar det bröd som Han oss ger,

då förnyas vårt liv av den kärlek som aldrig dör.

O, Jesus, du är hos oss.

Kärlek är i mångt och mycket att dela med sig, att bjuda på sig själv, på sin enkla uppmärksamhet, på den eller de förmågor Gud har givit var och en av oss. Vi får nog lite vilse ibland då vi känner oss otillräckliga och kanske tror att vi måste leva upp till helgonliknande förebilder för att "duga" som kristna. Men kärleken väljer ofta enkla vägar, där gärningarna inte låter sig tecknas upp på meritlistor. Det finns ett talesätt: "Vad stort sker, sker tyst". Och det heter också att "kärleken inte söker sitt".

Den gör inte något väsen av sig, den glorifierar ingen. Kärleken är - som Gud själv - främst uppenbarad inte i en stormvind, utan i stillheten, den bär enkelhetens och anspråkslöshetens sigill. I ett vänligt ord, en uppmuntrande blick eller gest: ja, även i en positiv och ljus tanke uppenbaras Guds sanna väsen. Att värna om naturen, att hushålla med resurser, att vårda sig om skapelsen på olika sätt - detta, som sammantaget är uttryck för en positiv livshållning, återspeglar något av kärlekens många ansikten.

Så vi ska nog lägga de stora ambitionerna åt sidan och tillsammans dela med oss av våra bästa förmågor och vår goda vilja! Människan är i grunden god, då Gud själv bor i henne! Vårt inneboende ljus, gnistan i vårt inre är bärare av Guds kärleks eld. Det gnistan är outsläcklig!

Ibland, då vi inte förmår ta till oss detta, då tro, hopp och kärlek synes vara något som endast gäller andra: helgonen, idealiserade gestalter ur historien eller från samtiden, behöver vi påminnas om om Guds närvaro i vårt eget inre; den kärlekens röst som aldrig förgår, aldrig sviker, aldrig någonsin

lämnar oss, inte ens i det vi kallar döden.

Men Guds kärleks eld inom oss behöver fokuseras och vår upplevelse av den förstärkas! Då har vi friheten att gå till det öppna nattvardsbordet: här ställs inte upp krav eller görs värderingar - som det heter i vår kyrka: "Du som önskar delta i Herrens nattvard, vem du än är och varifrån du än kommer, stig fram och mottag detta höga och heliga sakrament"...

Då vi svarar på en sådan inbjudan, kommer oss Kristus så nära, att vi åter känner igen Hans ansikte - och därmed också varseblir vår Gudomliga inre eld, låter oss genomströmmas av den värmande kärlek som är Guds och Kristi sanna väsen. Som det uttrycks i psalm 153, vers 3:

Brödet bryts och vinet delas, halleluja,  
för att världen ska få leva. Halleluja.  
Öppnade är Guds förråd, halleluja,  
källan flödar, som var dold. Halleluja.

Så vågar vi frimodigt och liksom påminna om vad allt här i livet innerst inne egentligen handlar om, gå ut i vardagen och leva med den vetskapen: med TRO på den levande Kristus, med HOPP om att i all vår anspråkslöshet ändå

kunna räcka till, med KÄRLEK från Gud återupptäckt och pånyttfödd.

Så ska också du och jag precis som vi är, där vi har vårt liv och vår gärning, mitt i vardagen få stå i Hans tjänst och få återspegla något av det bestående: något av det ljus och något av den sanna kärlek som ÄR Gud!

Amen

## Jesus, kyrka . . .

### Forts från sid 5

John Nider. Han levde på 1300-talet och ansåg att många som trodde sig vara besatta av demoner i själva verket behövde en doktor och var mentalt sjuka.

1614 blev Katolska kyrkans Rituale Romanum sammanställt. Dokumentet är en sammanställning av olika kriterier

för utövande av olika ritualer och ceremonier inom den

Katolska kyrkan med regler om utföranden och funktioner. Stränga kriterier för vem som kan tänkas vara besatt och att stiftsbiskopen måste ge sin tillåtelse för en exorcism. Runtomkring i Europa var exorcism fortfarande vid denna tid ett folknöje. Med Rituale Romanum kom detta att avklinga. (Ahlstrand, 1984, Back, 2007)

Martin Luther (1483-1546) teolog, munk och präst hade uppfattningen att sinnessjuka, pest, feber, vanvett, dövhet och andra olika sorters idioti och sjukdomar orsakades av onda andar. Han bad till Gud om befrielse men var aldrig befallande gentemot onda andar utan uttryckte sitt förakt över dem. (Ahlstrand, 1984)

Jade Sandberg

# FN:s konvention om barnets rättigheter



Hur mycket känner vi föräldrar, mor- och farföräldrar, vänner och medmänniskor till om Barnkonventionen. Inte särskilt mycket fast jag borde tänker de flesta, så också jag innan jag fick läsa A-uppsatsen av Ellen Rastin klass 9b, Apalbyskolan Västerås. Här kan du läsa ett sammandrag med fotsättning i nästa nummer av *Communio*. +S-B

## Barnkonventionen bakgrund

Under konflikterna som härjade under första världskriget i Europa hamnade barnen i kläm och efter kriget kom de tankar om att de borde finnas regler som skyddar barnens rättigheter. Därför bildades föreningen Rädda Barnen i England år 1919 och under samma år också i Sverige. Rädda barnens arbete inriktades till en början på att lindra den värsta nöden för barn efter första världskriget.

För att det inte skulle startas ett nytt krig beslöt sig länderna för att börja samarbeta och bildade Nationernas Förbund (NF). År 1924 fastlägger Nationernas Förbund fem grundprinciper för barnens skydd och välfärd, så kallade Genève-deklarationen. De var skrivna av Eglantyne Jebb, Rädda barnens grundare, ett år tidigare.

Efter andra världskriget bildades Förenta Nationerna (FN). År 1946 bildade FN United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF). Organisationens uppgift var att hjälpa alla de barn som var på flykt efter all förödelse och deras mål var att tillgodose barnens akuta behov av mat, tak över huvudet, kläder och hälsovård. FN beslutade år 1953 att UNICEF skulle bli en permanent del av FN-systemet och blev FN:s barnfond (United Nations Children's Fund).

År 1959 antogs en deklaration om barnets rättigheter av FN:s general församling då de redan hade Genève-deklarationen från 1924 och deklarationen om mänskliga rättigheter som grund.

Polen var det första landet vars regering kom med ett förslag till ett utkast som kom att ligga till grund för den arbetsgrupp som FN utsåg 1979. Arbetet med att skapa konventionen om barns rättigheter tog tio år. En anledning till att det tog så pass lång tid var att alla olika länder och alla olika representationsgrupper skulle komma

överens om all innebörd i alla artiklarna. Ex. frågan, när räknas man som ett barn tog väldigt lång tid att komma överens om. Vad gruppen till slut kom fram till blev definitionen av barn och kom att bli artikel 1.

Den 20 november 1989 antogs konventionen om barnets rättigheter av FN:s generalförsamling. För första gången var barns intressen bokstavligen uttryckta som mänskliga rättigheter. Sverige var ett av de första länderna att år 1990 ratificera barnkonventionen.

## Barnkonventionens artiklar

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar. Artikel 1-41 är sakartiklar och beskriver barns rättigheter och hur barn ska behandlas. Artikel 42-54 berättar om hur världens stater ska arbeta med konventionen. Alla artiklar är lika viktiga med det finns fyra grundprinciper som man alltid ska ha framför sig det handlar om frågor som rör barn. I barnkonventionen är artiklarna 2,3,6 och 12 grundprinciper. När man läser de andra artiklarna ska man alltid ha dessa fyra i åtanke.

## De fyra grundprinciperna

### Artikel 2

“Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavare ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller social ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt.” (Barnkonventionen UNICEF sida 14).

Artikel 2 handlar om att reglerna gäller för alla barn. Alla barn är lika mycket värda.

Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga bli sämre behandlade. Det har ingen betydelse vilken färg barnet och barnets föräldrar har på huden, om barnet är flicka eller pojke,

vilket språk barnet talar, vilken gud barnet tror på,

om barnet har ett funktionshinder eller om barnet är rikt eller fattigt. Mobbing i skolan kan till exempel vara diskriminering.” (bris.se lättläst om barnets rättigheter)

Grundtanken för denna artikel är alla barn har fullt och lika värde. Artikeln handlar inte bara om att vuxna ska behandla alla barn med lika värde utan också att barn till barn ska göra det. Ett exempel då denna artikel inte följs är att i många länder får inte flickor samma chans som pojkar att gå i skolan. Ett annat exempel är att i Sydafrika under apartheid tiden satsade regeringen bara en tiondel i resurser till skolor där svarta barn gick medan skolor för vita fick mycket mer resurser. Barn från olika minoritetsgrupper diskrimineras på många håll och det är lika så med barn med funktionshinder.

### Artikel 3

”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.” (Barnkonventionen om barnets rättigheter UNICEF sida 14)

Artikel 3 handlar om barnets bästa. Politiker, myndigheter och domstolar ska alltid tänka på vad som är bäst för barn när de bestämmer sådant som gäller barn. I artikeln står det att barnets bästa ska komma i främsta rummet. (bris.se lättläst om barnets rättigheter)

Det är viktigt att alla aktörer har ett barnperspektiv i bedömningen om vad som är barnets bästa.

När myndigheter, kommuner och landsting ska fatta beslut som rör barn så ska artikel 3 om barnets bästa vara vägledande. De ska alltså tänka på barnets bästa och sätta barnet i främsta

*Forts. sid 8*

# LIBERALA KATOLSKA KYRKAN

Biskopsämbetet: Regionalbiskop Sten-Bertil Jakobson, Solrosgatan 16, 722 45 Västerås,  
tel 021-33 34 70, mob 070-536 65 37, e-post [regionary@lkk.se](mailto:regionary@lkk.se)  
Biskop Evert Sundien, Hagagatan 37, 113 47 Stockholm, tel 08-33 20 06, mob 070-660 42 69,  
e-post [biskop.evert@lkk.se](mailto:biskop.evert@lkk.se)

## STOCKHOLM

S:t Mikael och Alla Änglars Församling.  
S:t Mikael's Domkyrka, Flottbrovägen  
5, St Essingen, 112 64 Stockholm, tel  
08-6562665. e-post: [skt.mikael@lkk.se](mailto:skt.mikael@lkk.se).  
Plusgiro 5 58 95-7.  
Ansvarig församlingspräst:  
Krister Fast, Filipstadsbacken 60, 723  
43 Farsta, 08-724 83 28

## GÖTEBORG

Se Stockholm

## NORRKÖPING

Se Stockholm

## VÄSTERÅS

Maria församling.  
Ansvarig församlingspräst biskop Sten-  
Bertil Jakobson, Solrosgatan 16, 722 45  
Västerås, tel 021-33 34 70.  
Bankgiro 5604-2500

## AVESTA

S:t Staffans Kyrkogrupp.  
Se Stockholm

## UPPSALA-SALA

Maria församling.  
Ansvarig församlingspräst Jonas  
Anundi, 08-724 94 11.

## SKÅNE

S:t Rafaels Kyrkogrupp.  
Se Stockholm

## OTTERBÄCKEN

S:t Rafaels kyrkogrupp  
c/o Carina Carlström, Amnevägen 34,  
547 72 Otterbäcken, tel 0551-224 80

## SAMFUNDET LIBERALA KATOLSKA KYRKAN I SVERIGE

Ordf. Sten-Bertil Jakobson, Solrosgatan  
16, 722 45 Västerås, 021-33 34 70.

## LKK INTERNATIONELLT

The Liberal Catholic Church  
27 Old Gloucester St

London WC1N 3XX

United Kingdom

e-mail: [LCC@kingsgarden.org](mailto:LCC@kingsgarden.org)

Presiding bishop James A. Zinzow

Hemsida: <http://kingsgarden.org/LCC>

Information om kyrkan och  
församlingarnas verksamhet kan du få  
på Internet: [www.lkk.se](http://www.lkk.se)

Communio är organ för den svenska  
grenen av Liberala Katolska Kyrkan  
och utkommer med fyra nummer per  
år. Prenumeration sker enklast  
genom att sätta in 100 kronor på  
postgiro 88 82 44-1, COMMUNIO.

Ansvarig utgivare:

Sten-Bertil Jakobson, tel 021-33 34 70.

Redaktion:

Krister Fast tel 08-724 83 28

Rose-Marie Johansson tel 018-55 01 91

Carina Carlström 0551-22 480

Redaktion och expedition:

Solrosgatan 16, 722 45 Västerås.

E-post: [communio@lkk.se](mailto:communio@lkk.se)

Tryck: JUSTNU-tryck, Västerås.

ISSN 0345-2018.

Tack [ccwatershead.org](http://ccwatershead.org) för  
framsidans bild.

*Tankefrihet och rätt att ge uttryck för  
den är en fundamental princip i  
LKK. Kyrkan själv är inte ansvarig  
för gjorda påståenden eller uttryckta  
uppfattningar i denna tidning, bara  
när de är betecknade "officiellt".*

**Sista manusdag för nr 2-2015 är  
den 31 maj 2015.**

## FN:s konvention

*Forts från sid 7*

rummet när besluten på något sätt rör  
barn. Vad som är barnets bästa bygger  
på kunskap och erfarenhet från tidigare  
beslut som har provats och fungerat och  
i kombination av barnets livssituation.

I samband med beslut som rör barn  
måste man också tänka på att artikel 12  
tillgodoses, alltså att barnet själv får ge  
uttryck för sina åsikter och få komma  
till tals.

*Forts. i nästa nummer*

## Aktuell LKK-litteratur

Liturgi 3:e upplagan.....135 kronor

Psalmbok.....55 kronor

LKK:s egna särpsalmer samt liturgiska psalmer och gradualer som ingår i kyrkans liturgi

Principförklaring och kort lärosammanfattning.....20 kronor

99 frågor och svar om Liberala Katolska Kyrkan .....50 kronor

Kristen Gnosis.....160 kronor

All försäljning sker mot förskottsbetalning till COMMUNIO pg 88 82 44-1  
portofritt! Upplysningar genom Rose-Marie Johansson, Täljstensvägen  
11G, 75240 Uppsala, tel.018-550191

## Har Du förnyat din prenumeration på Communio?

Tidningen kommer ut med 4 nr per år.

Prenumerera gör du lättast genom att sätta in prenumerationsavgiften 100:- på plusgiro 88 82 44-1.

Läsare bosatta utanför Sverige kan endast erhålla Communio via e-post - gratis. Pren. på [communio@lkk.se](mailto:communio@lkk.se)

För medlemmar i nedanstående församlingar ingår Communio i medlemsavgiften:

S:Mikaels församling

Maria församling i Västerås