

Communio

LIBERALKATOLSK KYRKOTIDNING NR 4 2000 ÅRG 32

Pris 25:-



**Ty ett barn
varder oss
fött och
Detta skall
vara teck-
net för er;
Ni skall
finna ett
nyfött
barn.....**

Vi har kommit att leva i en sorts skymningsland. Inte bara i yttre mening nu då dagarna är korta och solen inte orkar högt över horisonten. I kväll har vi tänd våra julljus, inte bara för att lysa upp natten, utan som uttryck för en protest som lever på djupet av vår själ, en protest mot vilshenheten och konturlösheten, mot otryggheten, konflikter och ofred.

Många av oss känner kanske att vi har tappat fotfästet och inte längre har någon fast grund att stå på. Inget tycks ju bestående. Allt förändras så oerhört snabbt. Det vi kanske knutit upp vår trygghet till kan försvinna över en natt. Det gäller i stort som smått. Och dessa dagar räds vi över vad som håller på att ske i Mellanöstern och i andra oroshärdar på vår jord. Julens budskap om fred på jorden verkar inte särskilt sannolikt.

Men det är trots allt inte riktigt mörkt över jorden och vår civilisation. Men konturerna håller på att glida ut. Det är skymning! Och där är den stora risken för oss, nämligen UPPGIVENHETEN och LIKGILTIGHETEN. Men alla dessa väldiga, ogripbara globala problem som ideligen aktualiseras genom press och etermedia borde vi se på med ett perspektiv som dras upp av julens evangelium:

Ty ett barn varder oss fött och Detta skall vara tecknet för er; Ni skall finna ett nyfött barn.

Forts. sid. 2



Biskopens spalt

När jag skriver detta skriver jag också Första Advent – ett nytt kyrkoår är påbörjat och ett gammalt har vi lämnat bakom oss.

Vi kan se tillbaka, det gör vi gärna, för att säga ”det var bättre förr” och stanna vid det.

Vi kan också se tillbaka för att lära av de motgångar och framgångar som givit oss nya erfarenheter. Det är dessa erfarenheter som vi måste ta vara på och föra med oss för att kunna utveckla både oss själva och den kyrka vi älskar.

Det nya kyrkoåret inleds med att det på julnatten var 75 år sedan den första offentliga liberalkatolska mässan hölls i Sverige.

Det nya kyrkoåret bär med sig en hel nytt arbete för oss alla. För egen del har jag tackat ja till att ingå i den internationella kommittén som skall arbeta med Sacred Orders – dels själva ritualerna vid ordinationerna till de nya graderna dels att följa upp utvecklingen i de olika länderna. Här förväntar jag mig ”feedback” både från lekmän och de som redan är Mariasystrar. Vi i Sverige har ju varit föregångslandet inom LKK genom ordinationer inom Mariaorden.

Då biskop Kai på grund av sin ålder från och med nyår blir regionalbiskop emeritus och Preciderande Biskopen blir ”ex-officio Ordinary” för regionen Danmark, Norge och Island har jag åtagit mig att vara Presiderande Biskopens ”Interim Episcopal Agent” för vår grann-provins.

Vi kan, om allt går i lås, också se fram emot en nordisk Sommarskola någon av de första veckorna i juli.

Redan nu vet vi att det blir en traditionsenlig utförd till Capella Ecumenica under pingsthelgen.

Men närmast ligger firandet att det enligt traditionen var 2000 år sedan vår Mästare inkarnerade i ett litet barn i ett stall i Betlehem.

A. Sker-Bertil

OFFICIELLT

Ordinationer:

Den 29 oktober ordinerades Arvo Eriksson till Akolut i Maria församling i Uppsala.

Ty ett barn ...

Forts, från sid. 1

Tänk om mänsklighetens stora nöd kan beskrivas som att barnet alltid blir hindrat att födas och som bl.a. kommer till uttryck i den likgiltighet för livets varde genom ohejdat aborterande. Men också för den andliga dimension i tillvaron som sammanhänger med Kristi födelse. Och nu gäller det inte något sentimentalt utan tvärtom att spräcka det skal av sentimentalitet kring gudabarnet som kanske vår kultur kommit att omge det med.

Julens budskap är inte bara att erinra oss om födelsen i Betlehem för tvåtusen år sedan utan att aktualisera gudabarnet som finns inom var och en av oss. Barnet har en förmåga att häpna, bli överväldigad av en överraskning, bli blad, och bli rädd, ha förtroende, vara spontant men aldrig likgiltigt.

Mot detta framstår vår eländiga beräkning och analyserande förståndighet som rena dödgräveriet. Denna förståndighet som hindrar oss från att sörja ut vår sorg och skrika ut vår rädsla men också att visa spontanitet och glädje.

Det är barnet som skall vara kännetecknet på en ny tid, även i våra dagar.

Det är det julen handlar om mina vänner. Inser vi det får också Angelus Selesius kända ord liv och mening:

Även om Kristus fötts tusen gånger i Betlehem, men inte i människans hjärta, är allt förgäves”

Tankar nedtecknade av biskop Lennart för många år sedan - lika aktuella idag.
Red.

Skatan och kråkan

En skata spatserade fram och tillbaka på en gräsmatta. ”Hör du, Skata” sa jag. ”Varför har du fracken på dig?” Skatan tittade på mig, som om den inte trodde vad den hörde. ”För att idag är Guds dag, naturligtvis!” sa den sedan med ett stänk av tillrättavisande i rösten. ”Jaså” sa jag förvånat. ”Vad är det för speciellt med den här dagen?” Skatan suckade åt min okunnighet. ”Alla dagar är speciella” svarade den sedan. ”Alla dagar är Guds dagar – och din och min och alla andras också!”

En kråka gick och letade i dikeskanten efter något ätbart. ”Hör du, Kråka” sa jag. ”Varför är inte du finkladd? Det är ju Guds dag idag!” Kråkan lyfte på huvudet och tittade länge på mig. ”Men det är jag ju!” sa den sedan. ”Den här dräkten har jag fått av Gud själv, och han säger att jag klär alldeles utmärkt i den!”

Jag satte mig på en sten och hängde med huvudet. ”Skatan har frack, och du bär en dräkt Gud själv har givit dig. Men vad har jag för att fira att det är Guds dag idag?”

Skatan och Kråkan kom fram till mig där jag satt, tittade på mig ned huvudena på sned och suckade sedan gemensamt åt denna okunniga varelse. ”För det första har du de vackraste ädelstenar till ögon” sa Kkråkan. ”Ädelstenar som gnistrar och blänker och visar vad du känner och tänker”. ”För det andra har du ditt leende” fortsatte Skatan. ”Ett leende som kan förmedla värme och kärlek”. Kråkan nickade instämmande. ”För det tredje” sa den ”har du din röst. Med den kan du säga goda saker som tröstar, stöder och gläder dina medmänniskor. Du kan prisa Gud med både tal och sång. Så varför gör du inte det? Idag är ju Guds dag – och din och min och Skatans och alla andras!”

Syster Carina Carlström

Dax att förnya din prenumeration på Communio!

Tidningen kommer ut med 4 nr per år, Prenumerera gör Du lättast genom att sätta in prenumerationsavgiften 75 kronor på postgiro 88 82 44-1, gärna tillsammans med ett litet extra bidrag.

Healing - Andlig läkekonst

Översättning från The Cristian Gnosis, kapitel 28, av C W Leadbeater.
Översättningen är gjord av Gudrun Fleetwood.

Att bota sjukdomar och lidande genom handpåläggning är en urgammal metod. Enligt Nya testamentet uppmanade Kristus sina lärjungar att använda sin kraft på det sättet. Det gjorde de också, ofta med stor framgång. Även om de vid åtminstone ett tillfälle råkade ut för ett fall där deras kraft inte räckte till, så de måste ta patienten till Kristus. Somliga blir nog förvånade när de får veta att exakt samma kraft manifesterar sig genom andra religioners anhängare. Jag har själv upplevt fantastisk bot utförd i herren Buddhas namn. Den gudomliga kraften är uppenbarligen mycket mindre begränsad i val av kanal än vad många religionsutövare tror.

Det råder ingen som helst tvekan om, att sådan läkedom äger rum. Närhelst någon har helandets gåva finner vi alltid att massor av människor blivit hjälpta. Ibland inträffar fantastiska helbräddagörelser. Det är fråga om människor som varit förlamade från födseln eller handikappade i många år, och som blir fullständigt botade på ett ögonblick. Men det finns också många exempel på människor som inte blivit botade, eller kanske bara fått lite eller temporär hjälp. Varför det är så vet vi inte ännu, men man måste komma ihåg att vi vet mycket litet om sådana saker, och att det finns många faktorer, som vi ännu inte känner till. Man antar ofta, att personer, som inte blivit botade antingen är svaga i tron eller har förberett sig för dåligt för att bli botade. Det ligger en hel del i den tanken och i många fall är det säkert ett tillräckligt skäl. I evangelierna berättas det att när Kristus var i Kafarnaum [”Han kunde inte göra några underverk där, utom att bota några sjuka genom att lägga händer på dem. Och han förvånade sig över att de inte ville tro.” Mark. 6:5-6. ”Och han gjorde inte många underverk där, eftersom de inte ville tro.” (Matt. 13:58)] kunde han inte utföra sitt arbete på grund av människornas bristande tro. En verkligt förhärdad skeptiker kan försätta sig i ett sådant sinnestillstånd att det är helt omöjligt att påverka honom eller henne. Detta gäller t. ex. vid mesmerism eller hypnos och vid utbrott av religiös hänförelse vid väckelsemöten.

På precis samma sätt finner vi förhärskade skeptiker bland människor, som undersöker spiritualistiska fenomen. En sådan skeptiker braverar med att inget händer när han deltar i seanser, vilket naturligtvis ska tyda på att han är så mycket klyftigare än alla andra, att han alltid kan upptäcka bedrägerier. Den verkliga orsaken är, att han tar med sig en mental atmosfär, som gör att icke-fysiska väsen har mycket svårt att åstadkomma några resultat.

Många metoder

Det finns många sätt att utföra helandet på även inom ramen för vår begränsade kunskap. En stark tanke i en persons medvetande kan påverka en annan person, om denne är tillräckligt mottaglig. En annan liknande metod att hela sinnet är överföring av goda, starka, tydliga tankar från helbräddagöraren till patienten. Tankekraften är något fantastiskt, och vi vet ännu ingenting om dess begränsningar. Alla kan hjälpa en sjuk människa genom att hela tiden omge henne med tankar på hälsa. Detta strider helt mot hur man brukar göra i sådana fall. De flesta tänker, ’stackars Kalle vad han får lida. Jag tycker så synd om honom’. Naturligtvis tycker du synd om honom, och när du tänker så försöker du visa din medkänsla, men likafullt är denna din metod helt och hållet felaktig. Vill man hjälpa någon som är sjuk, ska man för ögonblicket ta bort alla tankar på lidande ur sinnet och tänka starkt och klart: ’Jag hoppas min vän snart blir bra. Jag är själv stark och frisk. Jag ska överföra något av min egen styrka och min egen känsla av lycka och välbefinnande.’ Man måste avhålla sig från den form av medkänsla där man själv försöker känna sig eländig, därför att en annan lider. Man kan inte undvika att känna med den som lider, men man måste visa det, inte genom att gråta över hans smärta utan genom att försöka ge honom en atmosfär av lugn och hälsa och till och med glädje. Fantastiskt helande har ägt rum inom *Christian Science* (sv. Kristen Vetenskap), även om jag måste säga, att deras metod är den som minst appellerar till mej, då den förnekar materiens existens, vilket är lite skrottretande. Vi vet utmärkt

väl att materien i en mening är en illusion, eftersom den inte är uppbyggd av massiva partiklar, utan av bubblor, som verkar vara alldeles tomma. Likafullt finns materien på det fysiska planet, men vi kan vara helt omedvetna om den om vi höjer oss till ett annat och högre plan. Men då är det vi som har förändrats och inte materien, för när allt kommer omkring är materien en av Logos manifestationer i vårt solsystem.

I *Christian Science* säger man, att det är ett misstag att tro att kroppen är sjuk, för man har ingen kropp, och en kropp som inte finns kan knappast ha huvudvärk eller tandvärk. Om du verkligen blir övertygad om detta kommer huvudvärken eller tandvärken troligen att försvinna. Det verkar i alla fall konstigt att när helandet skett på det här sättet, så pekar helaren ändå på kroppen, som inte finns, och använder den som ett bevis på att teorin fungerar. Men hur bisarrt och irrationellt det än kan te sig på ytan, så är det inget tvivel om att metoden verkar, som alla andra metoder också gör, om tror är stark nog.

En annan metod, som också fungerar i vissa fall grundar sig på teorin, att oavsett om felet med en person är fysiskt, astralt eller mentalt, är orsaken en brist på samklang med gudomen. Läkemetoden går ut på att återställa harmoni mellan patienten och det gudomliga. Normalt fyller helaren sig med kärleksfulla och harmoniska tankar och dränker patienten i dem, han strävar efter att göra sina egna vibrationer så mycket starkare än patientens att de kan s. a. s. bryta disharmonin och få tillbaka normal vibrationsfrekvens. När patienten således harmoniserats är också alla de olika kropparna i ordning igen. Det ligger en stor sanning bakom den tanken, men, liksom för de andra metoderna, fungerar den ibland, ibland inte.

Ytterligare en metod är att tillföra den lidande personen livskraft. Helaren är i det fallet vanligen en person med en sprudlande vitalitet, och som har lärt sig hur man sänder den in i patienten - han så att säga genomdränker denne med liv. En hel rad sjukdomar kan botas på det sättet.

Forts. sid. 6

PRINCIPFÖRKLARING OCH KORT LÄROSAMMANFATTNING

Denna principförklaring med Kort Lärosammanfattning är en översättning från engelska av STATEMENT OF PRINCIPLES AND SUMMARY OF DOCTRINE 7th EDITION 1973.

Översättningen godkänd för användning i den svenska regionen.

Forts. från Communio nr 2 2000

Etiska grundsatser

Liberala Katolska Kyrkan framhåller värdet i samfällt kristet liv och gudstjänstfirande. I huvudsak medför kristendomen, sett som ett system av etik, filosofi och gudstjänstfirande, möjlighet för människan att mer fullödigt ge uttryck för Kristi kärlek. I kraft av sådan kärlek kan människan lösa de många svårigheter som omger henne på det mänskliga broderskapets väg. Detta broderskap är hörnstenen i allt verkligt religiöst liv, och utan det kan heller inget samhällsligt organisationssystem fungera väl.

Människans etiska ansvar innefattar tolerans, kärlek och broderskap och måste, på grund av allt livs inneboende enhet, utsträckas bortom gränserna för nationer och folkslag till att omfatta medmänniskor av alla religioner, eller utan religion, och även till dem som förnekar Guds existens. Vidare tror Liberala Katolska Kyrkan att människan har etiska plikter mot alla naturens riken som pulserar av Guds skaparens liv; det är en helig plikt att skydda och vårda växt- och djurrikerna. Kristi sanne lärjunge igenkännes på sin förmåga till kärlek och omtanke snarare än genom de trossatser han bekänner sig till. Genom det sanna broderskapets levande exempel kommer alla att i tidernas fullbordan föras närmare Gud.

Mysticism och översinnliga erfarenheter

Inom ramen för sin undervisning innesluter Liberala Katolska Kyrkan allt som är gott och sant på den vetenskapliga kunskapens växande område. Den välkomnar nya studier av människans psyke inkluderande psykologi, översinnligt varseblivande och psykisk forskning.

Den ifrågasätter emellertid allvarligt värdet av sekter och kultformer som grundar sig enbart på sådana studier. Liberala Katolska Kyrkan tror, att de urgamla bruken för sakramentens förvaltning är grundade på Kristi visdom, och att de därför måste överensstämma med gudomlig ordning och med nödvändighet vara vetenskapliga. Även om ännu endast små försök gjorts att stu-

dera grunderna för de förändringar i människans psyke som uppstår till följd av dessa kyrkobruk föreligger stimulerande utvecklingstendenser på detta område.

”Där skådande icke finns, går folket under” Ordspr 29:18. I varje kyrkas tidiga skede finns alltid klarseende människor som äger förstahandskunskap ifråga om andlig sanning och som därför kan tala med den enda auktoritet, förutom uppenbarelsens, som har värde, nämligen kunskapens. Sådana sanningar kan under alla tider upptäckas, eller bekräftas på nytt, av dem som är andligen utvecklade.

Då en kyrka upphör att frambringa ”vetande” människor och då dess prästerskap, i avsaknad av inre upplysning, söker påtvinga andra sin vilja genom auktoritet, blir dess läror tränga och hårda, dess teologi blir logisk och mekanisk. Liberala Katolska Kyrkan syftar till att vara en gnostisk kyrka, inte i den meningen att den skulle söka återuppliva vissa besynnerliga läror från kristendomens tidigare dagar, utan därigenom, att den vill söka hjälpa sina medlemmar att själva nå fram till den kunskapens ”visshet”, som är den sanna gnosis och som S:t Clemens av Alexandria skrev om. Den gamla Reningens, Upplysningens och Föreningens väg, som i forna tider förde den sökande till denna visshet, ligger ännu öppen för hans fot. De som beträder den kan alltså hoppas nå fram till lärjungaskap, till den omedelbara förening med Mästaren, som bör vara varje kristens mål. ”Korsets väg” innebär allt större framträdande av Kristus-anden inom människan, och till detta ändamål är Kristi Heliga Kyrkas sakrament behjälpliga.

Liberala Katolska Kyrkan är en levande kristen kyrka; framåtsträvande i den meningen att den anser, att religionens former bör hålla jämna steg med mänsklig mognad och upplysning, och historiskt såtillvida som den hävdar, att kyrkan bevarat ett dyrbart arv från Kristus själv.

Villkor för kommunion och inträde i kyrkan

Liberala Katolska Kyrkan välkomnar

till sina altaren alla som i vördnad och uppriktighet nalkas dem. Den betraktar den kristna kyrkan som en gemenskap av alla som vänder sig till Kristus, sin Mästare och vän, och som en inspiration för deras andliga liv.

Den erbjuder Hans kärleks välsignade sakrament åt var och en som med vördnad önskar mottaga det.

Medlemmar intages i Liberala Katolska Kyrkan genom dop eller, om sådant i vederbörlig ordning blivit förrättat, genom konfirmation. Om den sökande såväl mottagit dop som undergått konfirmation i fullständig form, användes en enkel form för intagning, varvid en välsignelse nedkallas över den sökandes religiösa strävan.

Personer, som önskar inträda i Liberala Katolska Kyrkan och som tidigare mottagit dessa sakrament i någon form som är mindre fullständig än Liberala Katolska Kyrkans, mottager dem ”villkorligt”.

Liturgi

Liberala Katolska Kyrkan använder en reviderad liturgi, avfattad på landets språk. I denna liturgi är de väsentliga grunddragen i de sakramentala formerna bevarade med noggrann omsorg, och den förhärskande tonen präglas av en hängiven och glädjefylld strävan. Genomgående har man bemödat sig, att på prästens eller församlingens läppar inte lägga några uttryck som de inte ärligt och uppriktigt kan mena eller rimligen förväntas omsätta i praktisk handling.

Frukten för Gud och hans vrede, nedkallande av förbannelser över hedningarna, servilt kryperi och självförnedring, upprepade vädjanden om barmhärtighet, naiva försök till köpslagan med Gud, samt fruktan för ett i evighet varande helvete har, tillsammans med andra grova kvarlevor från det förflutna, borttagits ur ritualet såsom nedsättande för tanken på en kärleksfull Fader och för människan som Han skapat till sin egen avbild. Medan religionens väsentliga sanningar är oföränderliga, måste framställningen och formuleringen av dessa sanningar växla allt-

eftersom mänskligheten framskrider mot större upplysning. Hängivenhetsuttryck av böneformler, vilka passade jordbrukssamhällen i Mindre Asien under den kristna tideräkningens första århundraden, kan inte ge motsvarande uttryck för nutida grundtankar om gudsdyrkan. Detsamma torde kunna sägas om de medeltida uttrycksformerna.

Den centrala handlingen i kristen gudsdyrkan är den Heliga Kommunionen, eller mässan, som av liberal-katoliker kallas den Heliga Eukaristien för att framhålla den tacksamhet som man bör nalkas den med. I detta välsignade sakrament är Jesus Kristus närvarande på ett andligt sätt under form av bröd och vin. Liberala Katolska Kyrkan försäkrar att den Heliga Eukaristien långt ifrån är blott gudstjänst till åminnelse av Hans liv, död och uppståndelse, utan Kristi ojämförliga gåva av sig själv till sin kyrka.

Den Heliga Eukaristien är i grunden en samfärd handling; alla som deltagar, ja, faktiskt hela mänskligheten och hela skapelsen, välsignas därigenom.

Bikt

Avläggande av enskild bikt är en frivillig sak och erfordras inte som förberedelse för mottagande av nattvarden. Att ofta och systematiskt avlägga bikt uppmuntras inte, då detta lätt förringar sakramentets sanna värde i individens andliga liv.

Då kyrkan emellertid inte desto mindre tror, att avlösningens nåd är en av Kristi gåvor till de sina (Joh 20:23), erbjuder den denna hjälp åt dem som önskar undfå den, såväl i form av enskild bikt som under de allmänna gudstjänster. Att avlösa betyder att frigöra. I överensstämmelse med detta betraktar Liberala katolska Kyrkan inte avlösningen såsom något som för alltid avlägsnar synd hos människan eller befriar henne från konsekvenserna av hennes förseelser. Avlösning bör leda till ett återupplivande, ett återställande av den naturens inre harmoni som blivit rubbad, och ett återförande av henne till ett rikligare flöde av den gudomliga kraft, som hon är avsedd att vara ett sant uttryck för.

Helande

Liberala Katolska Kyrkan ägnar särskild uppmärksamhet åt helandets tjänst. Även om helbrägdagörelsens under synes ha förekommit ofta på apostlarnas tid, har vi ingen grund att antaga,

att gåvan att bota sjukdomar skulle förläns vid ordinationen, eller att helandets gåva skulle vara annat än en karismatisk kraft. Men i den Helige Andes livgivande kraft, avlösningens nåd, den heliga oljan för de sjuka och Kommunions sakrament förfogar kyrkan över nådemedel för att vitalisera och komplettera vanliga läkemetoder. Helandet och prästerliga funktioner hör samman och fulländar varandra. Det råder ett tilltagande erkännande av att kroppsliga sjukdomar i många fall kommer av psykiskt lidande och bäst kan botas när själen äger lugn och ro. Kyrkan strävar att återinsätta denna helande verksamhet på dess rätta plats i livets ordning. Smörjelsens sakrament användes i detta syfte på tre sätt: som offentliga gudstjänster för andligt helande ("läkegudstjänst"), som enskild smörjelse för den sjuke och såsom sista Smörjelsen för den som svävar i fara för nära förestående fysisk död, då den särskilt må betraktas som ett själens helande. Även om fall av fysiskt tillfrisknande inträffar, riktas alltid avsikten med andligt helande mer direkt mot själva orsaken till sjukdomen - ofta en omedveten psykisk obalans och en separation från nådens tillstånd.

Konst

Sant konstnärligt uttryck är den Helige Andes skapande aktivitet och därför en mäktig faktor i människans moraliska och andliga utveckling. Liberala Katolska Kyrkan strävar att ge praktisk erkännande åt den sanningen, att det är lika nödvändigt att skola och förfina känslolivet genom konstens inflytande som intellektet genom vetenskap och filosofi. Att älska skönhet är att älska en manifestation av det gudomliga och om människor ägde inre skönhet skulle de också oundvikligen uttrycka sin inre boende gudomlighet. Konstens kraft att kultivera denna inre skönhet bör inte underskattas.

Att uttrycka skönhet genom gudstjänsthandlingar är högst värdefullt i vår teknologiska och nyttobetonade tidsålder. Många människor har föga erfarenhet av dess skapande inflytande på det dagliga livet. Ceremoniens rytm, skrudarnas färg och form, musikens upplyftande kraft, rena arkitektoniska linjer i byggnader och den enkla skönheten i deras möblering, spelar alla en roll i kyrkans liturgiska arbete. Sångmässan är avsedd som kyrkans huvudgudstjänst, där musik som medger fullt deltagande av församlingen användes. På

samma sätt uppmuntrar de övriga gudstjänstformerna till gemensam lovsång.

Liberala Katolska Kyrkan inser, att genom inflytande från sådana hjälpmedel, även om de i sig själva inte är absolut nödvändiga, utvidgas människans medvetande emot den gudomliga harmonin och hon kommer alltmer att motsvara, om än ofulländat, skönhetens verklighet. Konsten har ibland kallats religionens tjänarinna - man skulle snarare kunna kalla den en väsentlig del av gudsdyrkan.

Politik

Liberala Katolska Kyrkan engagerar sig inte, såsom samfund, i politiskt eller socialt arbete. Den känner att den snarare bör utgöra en drivande kraft bakom sociala och politiska framsteg genom att inspirera sina medlemmar till människokärlek och önskan att tjäna medmänniskorna, medan den lämnar dem full frihet att välja sina egna lämpliga mål och metoder.

Ekonomi

Liberala Katolska Kyrkans verksamhet är helt beroende av frivilliga bidrag från både dess lekmän och prästerskap. Ingen lön eller personlig ersättning gives åt dess prästerskap; de utför sin prästerliga gärning av kärlek till Kristus, ofta med stora uppoffringar och avsevärda kostnader för dem själva. Många förtjänar sitt uppehälle i profana yrken. Ingen avgift må krävas för utdelandet av sakramenten eller för annat andligt arbete.

Forts. i nästa nr av Communio

LKK
75 ÅR
I SVERIGE

Hej LKK:are!

Sveriges nordligaste LKK:are (vad jag vet), medlem sedan augusti i Uppsalaförsamlingen, önskar gärna kontakt med andra LKK:are!

Bo Lundgren, Lärkvägen 13,
880 30 Näsåker

Tel. 0622-101 12

E-post:

b.l.b.lundgren@telia.com

Healing - Läkekonst

Forts, från. sid. 3

En person som är överansträngd av för hårt arbete eller som är svag efter sjukdom kan få mycket hjälp genom en sådan tillförsel av liv och vitalitet. Faran ligger i att energitillförseln kan bli för stark, och att för stora mängder energi kan överväldiga personen och göra vederbörande mer skada än nytta. Ändå är det en metod som ger bra resultat.

En annan, lite mer vetenskaplig metod, kräver anatomiska kunskaper. Helaren bör ha kunskap om de enskilda organens utseende, när de är friska och sunda. Han skapar en tydlig bild av det organ som är angripet och föreställer sig hur det borde se ut. Därefter överför han den tanke bilden till patienten. Naturen försöker alltid normalisera organet. En stark tankeform i etermateria kan därför ge stor hjälp åt kroppens vitalkrafter under återuppbyggnaden av organet.

Ett intressant exempel

Ibland åstadkoms plötslig och vidunderlig healing genom metoder som vi inte förstår. Själv blev jag vittne till en sådan ögonblicklig healing för många år sedan. En av medlemmarna i en välbekant kyrka, som jag var ansluten till, var en kvinna som jag sett många gånger, men inte kände närmare. I många år hade hon varit delvis förlamad och kunde inte gå själv. Hon måste hjälpas - nästan bäras - från sin vagn och in i kyrkan. En dag fick hon ett slags vision. Ett strålände väsen, som hon menade var en ängel, meddelade att om hon deltog i morgonmässan en bestämd högtidsdag och tog nattvarden så skulle hon bli botad.

Hon trodde att det var omöjligt, men likafullt hade visionen gjort så starkt intryck på henne att hon i alla fall gick till prästen och berättade om den och bad om råd. Prästen sa mycket klokt: ”Jag känner inte alls till sådana saker, men det sägs i Bibeln, att Gud kan uppenbara ting för människan under sömnen, och jag har hört talas om ett liknande exempel för inte så länge sedan. Jag tycker att ni ska våga försöket. Det har ju påverkat er starkt. Det kan aldrig skada, och det kan vara Guds vilja att något ska ske.”

Kvinnan fick hjälp in i kyrkan och till att falla på knä vid altarringen, och när hon tagit emot den heliga nattvarden förblev hon på knä en stund, varefter hon kunde resa sej utan hjälp, bugade

i ödmjukhet och gick tillbaka till sin plats. Där föll hon på knä och bad länge, och när mässan var över gick hon ut till sin vagn utan hjälp. Under de följande åtta åren som jag hade kontakt med henne kom inte den gamla sjukdomen tillbaka.

Å andra sidan är det tusen och åter tusen människor med svagheter och sjukdomar som deltar i den heliga mässan söndag efter söndag utan att uppleva ett något dylikt. Det står därför klart att det var ett speciellt fall, men varför det skedde vet vi inte. Prästen sa att denna kvinna hade tagit emot en speciell nåd från Gud, och från hans synpunkt kunde han inte se det på annat sätt.

Det sägs att källan i Lourdes i Frankrike är välsignad och att vattnet fick helande egenskaper av Jungfru Maria. Sannolikt var det en ängel som uppenbarade sig för bondpigan Bernadette, men ryktet spred sig snabbt, att de som kom till källan kunde bli botade och människor strömmade dit. I början tog kyrkan avstånd från det hela, men blev tvungen att omvärdera sin inställning, eftersom det visade sig att människor faktiskt blev botade. Inte alla, men en del blev friska. Helbräddagörelse sker fortfarande. Det sägs, att till och med vatten från källan som folk tar med sig hem har åstadkommit otroliga helbräddagörelser.

Det finns andra liknande fall, som på inget sätt begränsar sig till kristendomen. Detta är inte fråga om något religiöst i ordets vanliga bemärkelse, utan det händer lite då och då. Allt vi med säkerhet kan säga, är att vi inte känner till de omständigheter som i de sällsynta enskilda fallen möjliggör botandet.

Sådan ickefysisk healing är mycket aktuell, i vår tid och vi som tillhör den liberala katolska kyrkan borde ha klara idéer om den i våra sinnen. Som jag sagt tidigare måste vi alltid komma ihåg att vi först nu står på startlinjen till något som vi bara vet mycket litet om. Det kommer att dyka upp exempel - kanske många - som vi inte kan förklara. Men för många andra kanske vi kan förstå hur helande fungerar och hur vi kan undvika oförnuftig godtrogenhet å ena sidan och dåraktig och onödig skepsis å den andra.

Läkegudstjänst

Läkegudstjänsten i den Liberala Katolska Kyrkan är helt olik andra guds-

tjänster. Den ordnas speciellt för att nedkalla Kristi helande kraft till det fysiska planet, så att den kan tas upp av sjuka människor, som kommer för att bli botade. Vid det tillfället åkallar vi en ängel av ärkeängeln Rafaels kategori. Den stora ängel som kommer för att hjälpa oss är helt olik dem som arbetar med den heliga nattvarden.

Man kan förnimma dess påverkan så snart man kommer in i kyrkan, eftersom ängeln redan överskuggar platsen eller finns tillhands. Ängeln utsänder inte bara sin kraft till dem som kommer fram för handpåläggningen eller smörjelsen. Den utsänder kraften över hela kyrkan och till dem som kommer för att hjälpa genom böner och goda önsningar. De som ska utföra smörjelsen och handpåläggningen upplever ängeln påverkan som ett mäktigt hav av kraft, med nära nog överväldigande styrka - en kraft långt större än vi kan styra eller kontrollera. Vi måste stilla oss, så att vi inte överväldigas av den. Vi kan bara vara kanaler för kraften och ha tillit till att Kristus, som sänder ut kraften, och ängeln, som kraften strömmar genom, använder kraften på bästa sätt i förhållande till de olika behov som föreligger.

Det är inte vi som utför helandet. Kraften kommer genom oss. Detsamma sker när prästen skall konsekra hostian. Kraften, som strömmar, är inte hans, utan den kommer från Kristus. Och det är Kristus själv som vi tar emot i nattvardsgången. Ändå är det så ordnat att det behövs människohänder för att anropet ska kunna äga rum och den nödvändiga fysiska handlingen utföras.

Naturligvis kan den helande kraften strömma utan mänskligt ingripande, för änglarna kan materialisera sig och utföra handpåläggningen, men Kristus vill arbeta genom sin kyrka och genom dem som han har prästvigat och utvalt till detta arbete.

Den helande kraften

Det är riktigt, att varje präst ger den helande kraften sin egen personliga särprägel. En aspekt eller stråle strömmar lättare genom vissa personer och en annan genom personer av annan typ. Deras personligheter ger dem möjlighet att lättare kunna ta emot en speciell typ av kraft. Det kan kanske jämföras med en sträng som stäms i en särskild tonhöjd, som svarar mot en bestämd vibration men inte mot andra. En spänd

Forts. nästa sida

SOCKHOLM

Natten mellan lördagen den 4 och söndagen den 5 november 2000 höll St. Mikael's och Alla Änglars församling Vigilia i kyrkan. Vigilia är det latinska namnet för vaka, som betyder att vänta och vara öppen för något. Och vad är det då vi öppnar oss för i en Vigilia? Jo, det ordlösa mötet med Gud! I stillheten och tystnaden får vi en möjlighet att fokusera oss totalt på Herren, och Han får i sin tur en möjlighet att komma oss till mötes - tala till oss i våra hjärtan.

Vigilian inleddes med en Benediction kl. 21.00, celebrerad av pater Jonas Anundi. Under natten avlöste vi sedan varandra i ljusvaktperioder, då var och en ensam satt i kyrksalen under en halvtimme, en timme eller ännu mer.

På altaret stod monstransen framme med Sakramentet (en stor oblat) exponerad, och alla ljus både på altaret och i resten av kyrksalen brann oavbrutet hela natten. Böneböcker och litteratur om helgonen fanns tillgängliga för den som ville söka stöd i sin bön.



Altaret i S:t Mikael's och Alla Änglars kyrka före vigilian.

I församlingsrummet hade självservering med bl.a. pastasallad, smörgås, te och kaffe dukats fram och möjligheter fanns också att mellan vakperioderna sova på enkla golvbäddar runt om i kyrkobyggnaden. kl. 09.00 på söndagsmorgonen avslutades Vigilian med att pater Jonas celebrerade

Prima med reserverat sakrament, varefter pater Evert Sundien celebrerade sedvanlig mässa kl. 11.00.

För oss som deltog i Vigilian kom natten att bli en oerhört stark andlig upplevelse. Novembermörkret utanför förstärkte den vilsamma stillheten och tystnaden inomhus, och samtliga uttryckte efteråt att tiden under deras respektive ljusvaktperioder 'hade flugit iväg'. Vår förhoppning är att kyrkan snart skall arrangera fler Vigilianer, så att ännu fler församlingsmedlemmar och andra intresserade - samt naturligtvis vi som var där denna kristet mystiska natt - skall få chansen att uppleva detta!

Syster Carina.

Forts. från föregående sida

sträng kan bara avge en bestämd vibration om man inte justerar den. Om vi därför avstämmer oss i förhållande till en bestämd andlig vibration kommer vi att reagera på den och bli en kanal för den. Vår naturs beskaffenhet - antingen från vår stråle eller vårt temperament - som är en slags understråle - gör oss till kanaler för speciella delar av den helande kraften, och det verkar vara stora skillnader i den kraft som överförs av våra präster.

Som sagt kommer kraften från Kristus. Vi ber om hans kraft, och vi tar emot den, men det är en speciell del av den som vi tar emot. Vi åkallar ärkeängeln Rafael, och jag antar att den gigantiska ängel som visar sig är ärkeängeln representant på Rafaels stråle. Den

helande ängeln använder kraften som vi nedkallar och leder den också vid vissa tillfällen till personer i församlingen som inte har bett om att få bli helade.

Vi är föregångare när det gäller sakramental läkekonst. Genom alla århundraden är det ingen som gjort en vetenskaplig utvärdering av helandet. Man har sett det som ett gudomligt mirakel och eftersom det är Guds handling måste den vara fullkomlig. Gudomen botade eller botade inte, och om botande ägde rum så måste det ske ögonblickligen. Men det är på det viset att många helanden inte äger rum omedelbart, men därav följer inte att patienten inte påverkas av den utströmmande gudomliga kraften. Vi vet än så länge bara helt lite om de lagar som styr dessa ting, och jag tycker att vi ska försöka skaffa oss mer

kunskaper om dem.

För en mentalsjuk person är det inte så mycket en fråga om mentalkroppen som förbindelserna mellan astral- och eterkropparna. I de flesta fall är det fel på länkarna och inte på själva kropparna. Men det finns många fall där människan tänker eller känner fel och detta måste först tas bort innan själva botandet kan äga rum. I allmänhet strömmar den helande kraften rätt genom våra händer och in i patientens eterkropp. Vi påverkar troligen patienten både mentalt och andligt på samma gång, och denna extrakraft strömmar från våra egna högre kroppar in i patientens. Huvudströmmen av läkande kraft finner dock vägen till patienten via eterplanet och följaktligen är en större del av kraften insvept i etermateria.

Forts. i nästa nr av Communio

SAMFUNDET LKK tillönskar alla
en Välsignad Julhelg och ett Gott Nytt År!

LIBERALA KATOLSKA KYRKAN

Biskopsämbetet: Sten-Bertil Jakobson, Solrosgatan 16, 722 45 Västerås
tel 021-33 34 70, mob.tel 070-536 65 37, fax 070-615 34 70, e-post regionary@lkk.se

STOCKHOLM

S:t Mikael och Alla Änglars församling, S:t Mikael's Domkyrka, Flottbrovägen 5, St Essingen, 112 64 Stockholm, tel 08-656 26 65. Pg 5 58 95-7.

Ansvarig församlingspräst biskop Sten-Bertil Jakobson, Solrosgatan 16, 722 45 Västerås, tel 021-33 34 70.

GÖTEBORG

S:t Gabriels församling, Kyrkorådets ordf. Karin Eklund, Tallstigen 12, 463 71 Lödöse, tel 0520-6600 43, Pg 38 23 53-1
Gudstjänstlokal: Johannebergsg. 18 nb

NORRKÖPING

S:t Franciskus församling, Box 2071, 600 02 Norrköping, tel 011-16 95 83, Pg 71 33 28-3.

Ansvarig församlingspräst fader Göran Werin, tel 011-16 95 83.

Gudstjänstlokal: Trozelligatan 16.

VÄSTERÅS

Maria församling, Ansvarig församlingspräst biskop Sten-Bertil Jakobson, Solrosgatan 16, 722 45 Västerås, tel 021-33 34 70. Pg 28 57 13-4.

AVESTA

S:t Staffans kyrkogrupp. Ansvarig präst fader Hans Althén, Åkrundan 24, 774 00 Avesta, tel 0226-568 10.

UPPSALA

Maria församling. Ansvarig församlingspräst fader Dag Kyndel, Wrå Gård, 153 94 Hölö, tel 08-55 15 90 65, arb 018-471 00 00 vx. Pg 442 00 00-4.

LUND

Sankta Maria Center. Ansvarig präst, fader Olle Mebius-Schröder, Klintedal, 240 13 Genarp, tel 046-802 93.

SAMFUNDET LIBERALA KATOLSKA KYRKAN I SVERIGE

Ordf Marianne Andersson-Söderström Hörngatan 16A, 602 34 Norrköping, tel 011-161081

Pg 216 28-3

Stiftelsen LKK i Sverige.

Flottbrovägen 5, 112 64 Stockholm, Pg 37 48 15-9.

Information om kyrkan och församlingarnas verksamhet på Internet:

www.lkk.se

Communio, är organ för den svenska grenen av Liberala Katolska Kyrkan och utkommer med fyra nummer per år. Prenumeration sker enklast genom att sätta in 75 kronor på postgiro 88 82 44-1, COMMUNIO.

Ansvarig utgivare: Sten-Bertil Jakobson, tel 021-33 34 70.

Redaktionskommitté: Göran Werin, tel 011-16 95 83, Marianne Andersson-Söderström, tel 011-16 10 81. Ekonomiansvarig: Rose-Marie Johansson, tel 018-55 01 91.

Redaktion och expedition: Hörngatan 16A, 602 34 Norrköping. Tryck: L-Offset Tryckeri AB, Norrköping. ISSN 0345-2018.

Tankefrihet och rätt att ge uttryck för den är en fundamental princip i LKK. Kyrkan själv är inte ansvarig för gjorda påståenden eller uttryckta uppfattningar i denna tidning, bara när de är betecknade "officiellt".

Sista manusdag för nr 1-2001 är den 2 febr. 2001.

Aktuell LKK-litteratur

Liturgi 3:e upplagan.....135 kronor

Psambok.....55 kronor

LKK:s egna särpsalmer samt liturgiska psalmer och gradualer som ingår i kyrkans liturgi

Principförklaring och kort lärosammanfattning.....20 kronor

Mysterium Tremendum.....20 kronor

Kommentarer till den Heliga Eukaristien eller Mässan av Raymond Blanch

Den inre meditationens gång under mässan.....15 kronor

Vallfart - essayer av Birgitta Fries-Ossian.....75 kronor

Vi har även en del LKK-litteratur på engelska.

Komplett boklista sänds gratis på begäran. All försäljning sker mot förskottsbetalning till COMMUNIO postgiro 88 82 44-1 portofritt! Upplysningar genom Rose-Marie Johansson, Täljstenvägen 11G, 752 40 Uppsala, tel. 018-550191.

JUBILEUMSUTSTÄLLNING

LKK:s utställning "LKK 75 år i Sverige finns att se i kyrkan i Stockholm och i Göteborg. Utställningen består av 5 st. skärmar med rubrikerna "Hur uppstod den Liberala Katolska Kyrkan - en kort historiesammanfattning", "Så här kom den Liberala Katolska Kyrkan till Sverige", "Några milstolpar för LKK i Norden och i Sverige", "Ett hem för andliga sökare" och "LKK i Sverige år 2000".

För den som har tillgång till Internet kan hämta hem den som pdf-fil via www.lkk.se och beskåda den via sin bildskärm.

**Tidskriften COMMUNIO tillönskar alla sina läsare
en Välsignad Julhelg och ett Gott Nytt År!**