

# Communio

LIBERALKATOLSK KYRKOTIDNING NR 4 2011 ÅRG 43

Pris 30:-



*Den Heliga Familjen med de  
Heliga Konungarna*



## Biskopens spalt

Gott Nytt År – gott nytt kyrkoår.

Det nya kyrkoåret börjar ju den 1:a Advent och vi har hunnit in en bit i förberedelsen inför jul då jag sitter vid tangentbordet för att sammanställa Communio nr 4.

Julen är ju ljusets högtid till minne av Jesu födelse i Betlehem och till påminnelse om Kisti födelse i oss.

Om inte Kristus föds, växer och fullbordas inom varje människa så vore Jesu födelse i Stallet i Betlehem till ingen nytta.

På samma sätt som vi tänder de fyra adventsljusen – ett varje söndag – ska ljusen symboliskt tändas inom var och en, för att förbereda julens ankomst. Av adventssöndagarnas huvudtankar får vi lära oss vad vi måste klara av för att vårt inre ska öppnas för Kristi förvandling från ett gudomligt embryo till ett gudomligt barn. Vårt innersta – vår ande – ska sedan utvecklas på sin pilgrimsfärd mot Guds fotapall. För att med tiden bli ett med sin skapare.

Julen – Kristi födelses tid – är ljusets högtid med flera traditioner. Ljusen tänder vi inte enbart för att det gudomliga ljuset kommer till oss, fast det är den främsta anledningen. Det är också ljusets återkomst för att vintersolståndet just passerats och vi går mot en ljusare tid.

Julen är inte bara ljusets högtid utan också änglarnas. Vid sidan om alla tomtar, julgranar och all annan

julpynt tittar änglarna fram.

Änglarna har ju en stor uppgift i julens berättelse. Ja ända från den 25 maj då ängeln Gabriel kom till Maria och berättade för henne att hon var gravid. Och 9 månader därefter visade sig änglarna för herdarna så att dessa skulle kunna vittna om att det gudomliga barnet hade fötts.

Ofta sjunger vi psalmen ”Härlig är jorden”. Den passar ju egentligen att sjungas även vid julen, särskilt den tredje versen, fast vi sällan gör det.

*Änglar den sjöngo, först för markens herdar.*

*Skönt från själ till själ det ljud:  
Människa, gläd dig,*

*Frälsarn är kommen,  
frid över jorden Herren bjöd.*

Vad var det änglarna sjöng?

Jo de sjöng själens glada pilgrims-sång. Den sången som ska ljuda så skönt då Kristus föds i var och en av oss.

I vår kyrkas Trosakt bekänner vi att: alla hans barn, hur långt på vilsna vägar de må vandra, en dag ska nå Hans fotapall.

Julen med ljusen och änglarna ska inspirera och leda oss på den vägen mot vårt gudomliga mål.

Pax et Bonum

*+Sten-Bertil*

## CAPELLA ECUMENICA 2012

Tag fram din almanacka och boka den 11-12 augusti för utflykt till Söderköping och Capella

## OFFICIELLT



Krister Fast har utsetts till ansvarig församlingspräst för S:t Mikael's församling i Stockholm.



Maria församling i Uppsala har bytt namn till Maria församling i Uppsala Sala med Jonas Anundi som ansvarig församlingspräst



Samfundet Liberala Katolska Kyrkan  
önskar alla en

Fridfull Jul och ett Gott Nytt År



# Läkegudstjänsten - de sjukas smörjelse

En av Liberala Katolska Kyrkans verkliga skatter är Läkegudstjänsten. När vi firar Läkegudstjänst i kyrkan eller vid ett sjukbesök i någons hem eller på ett sjukhus firar vi ett sakrament. En helig handling som syftar till att förmedla något speciellt mellan Gud och mottagaren. Detta sakrament kallas *De sjukas smörjelse*.

De flesta har hört talas om den sista smörjelsen, och förr utdelades de sjukas smörjelse enbart till de som var döende. Men om man går långt tillbaka i tiden till den tidiga Kristna kyrkan var det inte så. Då användes bönen, handpåläggning och smörjelse med helig olja för alla som var sjuka. Liberala Katolska Kyrkan återförde detta bruk till sin rätta plats för ca 90 år sedan. Flera kyrkor har på senare tid gjort detsamma. Den sista smörjelsen (som är en särskild variant av de sjukas smörjelse) används fortfarande enligt särskild ordning för de som förbereder sig för döden.

Smörjelse med olja är inte unikt för just de sjuka, det förekommer i många olika former i den kristna traditionen.

Att smörja någon eller något med olja är ett av de främsta tecknet på att man utför en helig handling. Oljesmörjelse förekommer förutom vid de sjukas smörjelse även vid dop, konfirmation, präst- och biskopsvigning samt då olika föremål permanent avsätts till kyrkligt bruk genom att konsekreras såsom exempelvis kyrkobyggnader, altaren och biskopsinsignier. Smörjelse med olja ingår även i ritualen vid kröningen av kungar och kejsare även om denna ritual knappast kan sägas vara i bruk längre. Oljan symboliserar vid dessa tillfällen hälsa och beskydd. Hänvisningar till seden för antikens atleter att smörja sig med olja är inte ovanliga men viktigare är referenserna till begreppet smörjelse i Gamla Testamentet<sup>2</sup>. Där beskrivs smörjelsen av kungar, präster och profeter, det som fortfarande lever kvar vid präst- och biskopsvigningar samt kungakröningar. Smörjelsen innebar att Helig ande kom över personen som blev smord. Begreppet "Smord av Gud" i olika former används för att beskriva de som på ett särskilt sätt lever i Guds nåd, exempelvis kungar och profeter.

Begreppet "Den Smorde"<sup>3</sup> (=Kristus) blir också den titel som ges Jesus från Nasaret<sup>4</sup>.

En av de återkommande under som det berättas om i Nya Testamentet är hur Jesus helar de sjuka<sup>5</sup>. Och där kan vi också läsa om hur apostlarna fortsatte att hela de sjuka i hans namn<sup>6</sup>. I Markusevangeliet finns liksom i Jakobsbrevet referens till just oljesmörjelsen.



De sjukas smörjelse grundar sig på det som står i Jakobsbrevet 5:14-16. Vi uppmanas att hjälpa våra medmänniskor som lider av sjukdom eller svårigheter genom att bli en bön för dem för som det står i vers 16: *"Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan."* Faktum är att jag har hört talas om studier där man kunnat påvisa större grad av tillfrisknande i grupper av sjuka för vilka det idkats förbön än för andra! Bön är en av de kraftfullaste medel vi har till vårt förfogande för att vara redskap i Guds hand. Läkegudstjänsten syftar till att sammanföra flera olika delar av andligt inflytande för att hjälpa den sjuke. Målet är inte ett mirakulöst och omedelbart tillfrisknande av det slag som ibland kan ses på amerikanska evangelisationsprogram på tv utan snarare ett stärkande av det andliga inflytandet hos mottagaren. En inre läkning, till kropp och själ, så långt det gagnar mottagaren. Allt ligger i Guds hand.

Den olja som används av prästen kallas "de sjukas olja". Den är en av de tre olika oljor som konsekreras av

biskopen vid mässan på skärtorsdagen. Enligt kyrkans tradition var det då Jesus undervisade apostlarna om hur den olja som skulle användas skulle beredas. De tre oljorna som bereds av biskopen välsignas på olika sätt för att ge dem olika andliga egenskaper. Just de sjukas olja välsignas med en särskild bön om att den skall hela de sjuka och att "den store Läkarens"<sup>7</sup> välsignelse skall vila över den så att den skall "bringa

vederkvickelse till både själ och kropp" för dem som blir smorda med den.

I gudstjänsten åkallar vi den Helige Ande och prästen ber om den helige Ärkeängeln Rafaels hjälp då han i Kristi namn smörjer panna, hjässa, hals och nacke med den heliga oljan för de sjuka på var och en som önskar mottaga sakramentet.

Efter detta lägger prästen sina händer på den sjukas huvud och ber tyst för helande. Församlingen uppmanas att under detta be för de som mottager smörjelsen. Efter smörjelse, bön och handpåläggning utdelas Nattvarden i form av reserverat Sakrament för att ytterligare nära oss andligen. *"Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att världen skall leva."*<sup>8</sup>

Läkegudstjänsten är en gudstjänst som verkligen förmedlar Guds nåd. Har du inte upplevt någon läkegudstjänst eller om du skulle vilja ta emot de sjukas smörjelse eller känner någon som skulle vilja göra det så ta kontakt med din präst och förhör dig om när nästa läkegudstjänst firas.

*Forts. sid 8*

# Det positiva tänkandet som tvångtröja

Jag har just avslutat läsandet av en oerhört intressant och tankeväckande bok av amerikanskan **Barbara Ehrenreich** som heter "**Gilla läget - hur allt gick åt helvete med positivt tänkande**". Den tar upp en fråga som verkligen förtjänar eftertanke, nämligen att också det som verkar så bra kan bli så fundamentalistiskt att det förminskar folk istället för att få dem att växa.

Ett exempel hon tar upp är hur allting om bröstcancer har blivit så totalt koncentrerat kring det positiva tänkandets makt att den som beklagar sig, är arg eller rädd blir utfrysad eller åtminstone mobbad av sina medsystrar i sjukdomen - ja, att det faktiskt har blivit tabu att uttrycka negativa känslor kring sjukdom och lidande överhuvudtaget. Budskapet man sänder ut är att den som inte blir frisk anses vara ensam ansvarig - hon tänkte inte tillräckligt starkt i positiva banor, hade inte "lärt sig att älska sin cancer" och försummade att se sjukdomen som en möjlighet till växande... och därför har hon bara sig själv att skylla.

Ett annat exempel, som jag själv sett tendenser till i massmedia under det senaste året, är att den drabbade skall se det som en gåva att hamna i arbetslöshet eller bli utförsäkrad från FK därför att det "skapar nya möjligheter till utveckling". Du får alltså inte beklaga dig över att du är arbetslös, utan inkomst, utslängd i kylan - tvärtom skall du känna stor tacksamhet och se det som chansen till något nytt och underbart.

Författarinnan gör själv kopplingen mellan det positiva tänkandets fundamentalism och den fundamentalism som förekommer inom många religiösa grupperingar (för USA:s del närmast kalvinismen). Man blir uppfostrad att ständigt sysselsätta sig med sina tankar och känslor, att bevaka varje uttryck för negativism/synd och straffa sig själv när man "går åt fel håll". Inom bröstcancer-grupperna i USA delas det t.ex. ut gummiband man skall bära kring handleden, och varje gång man tänker en negativ tanke skall man dra ut bandet och sedan släppa det så att det snärtar mot handen på ett mycket smärtsamt sätt... d.v.s. smärtan skall kopplas till den "felaktiga" tanken/känslan så att man "lärt sig att tänka positivt". Precis som man förr i tiden skulle gissla sig själv om man tänkte syndiga tankar! Hur kunde det bli så här?

Att tänka positivt är värdefullt, därför att man styrker sig själv genom att fokusera på sina tillgångar/krafter/talanger hellre än att gräva ner sig i känslan av att vara ett offer, en värdelös person e.dyl. Men att dra ut denna mekanism så in absurdum att den blir en tvångtröja kan väl ändå aldrig vara bra? Det ligger ett värde också i att tillåta sig att vara liten, rädd, arg, besviken o.s.v... man måste få vara människa i alla dimensioner och man har, som jag ser det, en absolut rätt till sina egna känslor och tankar. Och hur kan man ha mage att påstå att det är en persons eget fel om man förlorar kampen mot cancer eller blir av med jobbet?!? Det påminner mycket om budskapet inom New Age-rörelsen: du

kan få precis allt du önskar dig, bara du vill tillräckligt mycket. Men hallå, i vilket universum lever du?!? Verkligheten ser faktiskt inte ut så - jag blir inte automatiskt rik, vacker och frisk bara för att jag vill det aldrig så mycket.

En av de saker jag reagerade oerhört starkt emot när jag var involverad i New Age var just detta att individen själv påtvingades det fulla ansvaret för precis allt som hände i hennes liv. Blev hon sjuk, arbetslös, fattig? Bad luck, men klaga inte - det är ditt eget fel att det går snett, för universum älskar dig och allt du vill ha är ditt. Eller annorlunda uttryckt: om det händer dig något negativt, så beror det på att du har valt det själv. Antingen handlar det om dålig karma från ett tidigare liv, eller på att du inte lever rätt i detta. S.k. kristna (som i mina ögon inte alls lever efter Evangeliet och därför inte borde kallas kristna) grupper som t.ex. Livets Ord förmedlar samma budskap: tror du bara tillräckligt starkt, blir du alltid rik, frisk och lycklig. Funkar det inte, så är det ditt eget fel - du trodde inte tillräckligt mycket. Också i arbetslivet har detta börjat bli rena mantrat... den som verkligen vill bli framgångsrik, blir det - och den som inte blir det, ville det helt enkelt inte

Eh...?

Något jag reser mig emot med hela mitt väsen är när man "slår på den som redan ligger". Sedan spelar det ingen roll i vilket namn man gör det - i någon guds eller det positiva tänkandets.

*Forts. sid 6*

## Bokrecension

Bok: Helgonen  
Författare: Per Beskow  
Förlag: Artos, 2011

Docenten i religionshistoria vid Lunds Universitet, Per Beskow, har i dagarna publicerat ett utomordentligt och översiktligt bokverk med titel "Helgonen".

Det är en 399 sidor genomgång av kända och mindre kända helgon från både Öst- och Västkyrkan. Varje helgon publiceras med en färgillustration och en kort men informativ text. Vem har till exempel hört talas om Hemming av Åbo och Henrik av Åbo? Även saligförklarade finns med, som till exempel förutvarande påven, Johannes Paulus II. I inledningen förklaras den viktiga skillnaden mellan att tillbe och att be till/vörda helgonen. Elva sidor med nordiska helgon finns med, men då platsutrymmet är begränsat hänvisas även till Tryggve Lundéns bok "Svenska helgon" för en utförligare beskrivning av dem. Det samma gäller Jungfru Maria, där författaren anser att hon är värdig en helt egen bok, Per Beskows "Maria i kult, konst, vision". Beskows bok är vackert utformad, informativ och mycket tilltalande. Personregister finns.

*Dag Kyndel*

# Kära vänner!

Vid det här laget vet ni säkert lite grann om mina tankar om vardagen! Vi kan läsa om unge Johans tankar om Jante och jag skulle verkligen vilja att ni stöttade honom på Facebook! Det är inte lätt alla gånger att bo i ett litet samhälle där Jante så lätt tar över och tvingar de boende att vara på ett speciellt sätt för att bli "godkända" bybor! Ibland upplevar jag att Sverige inte har utvecklats mer än många små byar på landet i Grekland eller Turkiet!

Varför kan vi inte acceptera "annorlunda", varför kan vi inte hylla "framgång", varför får vi inte visa "känslor", varför ska vi vara rädda för "att vara till besvär" osv.

Jag är övertygad om att ni känner igen uttrycken och att ni också har råkat ut för elaka tanten/gubben som ringer parkeringsbolaget om ni råkat ställa ifrån er bilen en kort stund på förbjuden plats eller om ni råkade promenera med hunden utan koppel! Men, hallå, är det inte synd om människan som Strindberg sa! Nog finns det väl värre saker att bry sig om!

När du träffar på en sådan energitjuv, ge inte den människan tillfället att stjäla energi från dig! Nej, vänd andra kinden till och gå därifrån! Varför ska någon stjäla dina energier, de behöver du till annat!

Jag har med intresse läst på senare tid om två underbara kvinnor som än mer bekräftat att det är helt onödigt att både gnälla över småsaker och att överhuvudtaget ta till sig det gnället!

Den första tjejen heter Eva och hon bor i Sundsvall med sin fästman och är lycklig med sin tillvaro fast hon är i det närmaste totalt förlamad!

I sitt gamla liv var hon kock på en krog i Sundsvall med en tydlig framgång i matlagning! Sommaren 1998 fick hennes karriär och liv en vändning som ingen av oss kan föreställa sig! På en trevlig sommarfest med kompisarna dök Eva från en brygga, vilket hon gjort tidigare! Den här gången var vattenståndet på tok för lågt! Ett års sjukhusvistelse och inopererade delar från höftben med metall i hela ryggraden! Totalförlamad från nacke och nedåt!

När Eva berättar om sin olycka berättar hon vördnadsfullt om att hon förstod att något var riktigt galet, men att hon inte kände panik! Hon säger att det var som ett slags existentiell höjdpunkt! Det var som om jag blev

helt fokuserad och medveten på en annan nivå än annars.

I dag är Eva munmålare, en andlig munmålare, hon målar änglar! Hennes egen andlighet är väckt och Eva tror att vi är på väg mot en andlig tid. I dag är många fortfarande andliga i smyg, men jag tror att alla funderar över varför vi finns här, vad finns det för mening med saker och ting. Det sökandet kommer att leda mänskligheten vidare. Som jag ser det är det bara en tidsfråga, vi är mitt inne i en utveckling som inte går att stoppa, säger Eva.

Inte skulle Eva stjäla energi från någon trots att hon är till besvär, tre personer jobbar med Eva som personliga assistenter! Eva Nilsson har skrivit boken "Att leva på livets villkor"! Jag lär väl inte behöva kommentera bokens titel!

Nästa underbara människa är präst, religionspsykolog och forskar om existentiell hälsa i teori och praktik!

Hennes namn är Cecilia Melder och hon hävdar att Sverige lider av existentiell ohälsa! Cecilia har gjort en doktorsavhandling och kommit fram till att vi har brist på andlighet. Någon förvånad? Men nu kommer det! Vart vänder vi oss idag när vi drabbas av sorg och depression? Kyrkan (Svenska) tappade sin makt i Sverige i mitten av 1900-talet och ersattes av-ینگenting.

I januari 2011 släppte Cecilia en avhandling med namnet "Vilsenhetens epidemiologi". Häpp, tänkte jag, är vilsenheten så smittsam! Tydligt är den det! Så här uttrycker sig Cecilia!

Vi i Sverige mår allt sämre på grund att vi saknar en andlig grund att stå på. Den andliga grunden behöver inte vara kristen, eller ens religiös. Den kan vara allt från filosofisk, politisk, och ideologisk till naturvetenskaplig eller humanistisk. Den existentiella hälsan kan beskrivas som hur du "mår". Människor kan vara både fysiskt och praktiskt friska, men på frågan "hur mår du egentligen" är svaret? Vad tror ni?

När vi inte längre vet var ska finna tröst, vi vet inte var vi ska finna de andliga svaren! I takt med att kyrkan och skolan har förlorat sin makt över människor har den blivit friare – men också vilsnare.

Vi har aldrig upplevt krig på nära håll och behövde heller inte söka skydd med andlighet och religion. På 50-talet började minnen och nationalism så

sakta att försvinna från kriget. Nu var det framtidsstro som gällde!

På frågan, om skillnaden mellan religion och andlighet säger Cecilia att vara religiös handlar mer om att man hittat en form för sin tro, man tillhör ett samfund. Andlighet är mer en känsla. Upplevelsemässigt tror jag inte att det är så stor skillnad.

Cecilia är orolig att avsaknaden av existentiella tankar leder till ohälsa. Vi borde införa livstolkning i skolan och varför inte en myndighet som värnar om existentiella frågor!

Hon avsluta med ungefär samma tankar som Eva!

Cecilia menar att vi kommer snart att tvingas inse att vår existentiella hälsa är lika viktig att rå om som vår fysiska hälsa. Livstolkning är inte grädden på moset – den är potatisen.

Är det någon av er som tror att de här två kvinnorna ojar sig över "skitsaker"?

Nu tror jag att jag ska gå ut med min dotters lilla tax och med utan koppel! Han stannar vi övergångstället och går inte över förrän jag säger, varsågod! Men han skäller på grabbarna när de åker rullbräda på gatan! Figge heter taxen och han borde sluta skälla på brädåkarna. Men å andra sidan kan han inte läsa!

Vill ni läsa mera om dessa kvinnor så har jag saxat ur Tidningen Nära Nr 5 2011.

Väl mött i kyrkan.

*Ulf G Johansson*



# Biskopens stav och de sjukas smörjelse

I Liberala Katolska Kyrkan finns en särskild tradition om en biskop är den som utför Läkegudstjänsten eller finns närvarande i koret. Det handlar om att biskopen efter att personen mottagit smörjelsen och handpåläggningen lägger voluten, dvs den krökta toppen, på sin biskopsstav på personens huvud under några ögonblick. Detta bruk kommer från den gamla legenden om St Eucharius.

St Eucharius sägs ha blivit sänd till Gallien av aposteln Petrus tillsammans med diakonen Valerius och subdiakonen Maternus. Under resan blev Maternus sjuk och dog. Eucharius och Valerius

hastade då tillbaks till Rom och bad aposteln Petrus att återuppväcka Maternus från de döda. Petrus skall då ha gett sin biskopsstav till Eucharius och då denne vidrörde den sedan 40 dagar döde Maternus med staven återvände han till livet. Eucharius, tillsammans med sina följeslagare, slog sig till slut ner i Trier i Tyskland. Han blev stadens förste biskop och verkade i 25 år innan han dog. Hans sarkofag finns i St Mattias klosterkyrka i Trier. Innan han dog fick han besök av en ängel som sade åt honom att utse Valerius till sin efterträdare vilket han också gjorde. Frågan om sanningshalten i denna fromma berättelse kan diskuteras.

Aposteln Petrus avrättades i Rom på 60-talet e Kr. Enligt historiska och arkeologiska källor anses Eucharius ha dött först i mitten på 200-talet. Det kan handla om personförväxling men även om att man försökt ge extra vikt vid Trier som ett tidigt biskopssäte genom att bakdatera dess grundande, något som inte är helt ovanligt när biskopssätena under medeltiden börjar tävla i inflytande. Vad legenden emellertid förmedlar är traditionen att biskopsstaven som är så starkt förknippad med biskopens ämbete och person också skall vara en kanal för Guds kraft.

*Krister Fast*

Tag fram din almanacka för 2012 och boka in Sommarsamling i Hed 7-11 juli med focus på **Den Heliga Mässan och med samtal om "LKK, en kyrka i tiden"**.

Sommarsamlingen börjar lördagen den 7:e och avslutas den 10:e.

Den 11:e blir det en utflyktsdag till Ängelsberg.

Pris 400:-/person och dygn.

Utflykten kommer att kosta ca 200:-

Väl mött till dagar med gudstjänster, föredrag och intressanta möten.



## Det positiva tänkandet...

*Forts från sid 4*

PS. Kom just på ett område till där detta tänkesätt grasserar som en sjukdom - kommersialismen. Du har väl sett L'Oreal-reklamerna och hört deras mantra: "Because you're worth it"? I reklam, massmedia och det s.k. innelivet gäller att du aldrig skall vara nöjd, alltid sträva vidare mot mer lyx. Du är värd det! Strunta i att det kostar dig hela din lön och mer därtill, strunta i att andra saker som kanske vore mer värdefulla blir lidande - du har rätt till häftigare upplevelser, dyra resor, nya mobiler, vackrare kropp, snyggare kläder och smycken, maffigare TV och fläckfritt linne... och får du det inte, anstränger du dig inte tillräckligt. DS.

*Carina Carlström*



# Guds närvaro i våra liv

Klockan på väggen tappar. Genom myggfönstret strömmar sval försommarluft in, fylld av syren och fågelsång. Mamma sitter på andra sidan köksbordet, i soffan, och löser ett svårt korsord. Självt står jag vid diskbänken och diskar. Skafferi, kyl och frys innehåller vad vi behöver. Katterna är mätta och belåtna; den ene sitter i fönstret och spanar ut, den andra leker med en pälsmus på golvet. Den elektrifierade fotogenlampan lyser över bordet och skänker det ljus som vardagen utanför inte längre förmår ge, eftersom solen gått ner bakom skogen. Mina tankar cirkulerar hela tiden kring samma insikt: mer än så här behöver ingen människa. Att vi skall ha så svårt att vara nöjda med det som är tillräckligt och hela tiden längta efter överflöd?

När Therese av Jesusbarnet var 19 år gammal, blev hon utnämnd till assisterande novismästarinna i klostret i Lisieux. Noviserna älskade henne, trots att hon var mycket sträng och aldrig vek en tum från ordensregeln. Hon fick ofta frågan hur det kom sig att hon alltid fann svar på novisernas tusende frågor, alltid hittade en bra lösning på de många problem som uppstod. ”Jag ber varje dag Gud att ge mig det jag behöver” svarade hon. Hon förklarade att hon inför varje situation stod utan egna resurser, men trosvisst litade på att Gud fyllde henne med de svar och de lösningar hon behövde för sina novisers skull. Aldrig något för egen del – bara för andras. Och aldrig något överflöd – bara det som behövdes precis just då.

Att våga lita på att Gud förser en med det man behöver kräver två insikter: dels den, att Gud vet bättre än man själv vad man behöver för att bli lycklig, och dels den, att Gud står redo att hjälpa även när det känns som om man är helt utlämnad åt sig själv. Det är inte lätt att samla mod nog att försätta sig i den situationen, och jag klandrar ingen som ”samlar i sina lador” som det står i Bibeln. Jag är själv mycket rädd för att bli utan mat, eftersom min uppväxt var fattig och vi sällan visste hur vi skulle få ihop till dagens nödortf. En måltid kunde mycket väl bestå av socker utstrött över en blöt knäckebrödsbit. Av enbart makaroner utan någonting till. Nej, jag överdriver inte – fattigdomen existerar fortfarande i vårt land, och än idag står det i tidningarna om hundratusentals

svenskar som lever som vi gjorde. Därför har jag svårt att inte vilja fylla skåpen med mat, försäkra mig om att jag inte skall behöva möta en dag utan. Däremot har jag inga problem att försaka annat, kan leva i perioder utan el, utan värme i huset, utan rinnande vatten. Även om jag givetvis gärna vill ha sådana saker också. Och jag litar till

Guds närvaro i mitt liv, Hans vilja att hjälpa mig – men tro inte att det beror på att jag mognat andligen till denna tillvaro! Min trosvisshet bygger helt på erfarenhet – Gud har alltid ingripit, när situationen varit svår. Vi kan ta vilket exempel som helst ur högen... till exempel för en dryg månad sedan, då vi riskerade att få elen avstängd därför att vi inte hade betalat räkningen i tid. Det var två veckor kvar till pension, och vi hade ingen att låna pengarna av... men det behövdes inte heller, för två dagar innan deadline råkade en hantverkare som hjälpte oss med något (bekostat av kommunen, en service de har för dem som fyllt 67 år) höra mamma och mig diskutera situationen. Han blev så upprörd att han krävde att få räkningen, varpå han störtade iväg och betalade den! Sådana saker händer jämt och ständigt. Men – och det understryker jag – de går aldrig att ta för givna. Man kan inte luta sig tillbaka och överlämna åt Gud, genom andra människor, att leva ens liv åt en. Och det är inte heller min mening med att dra upp den här historien... vad jag vill peka på är att om vi är öppna för Guds hand i våra liv, finns Han alltid där. Om man tror. Om man vågar tro.

Kalla det mirakel om ni vill, detta att Gud ingriper i människors liv när de är i nöd. Mirakel existerar, och de sker hela tiden runt om oss. Men jag undrar om vi inte har börjat bli blinda för dem? Omtolkar dem så att de mister sin helighet, sin kontakt med det gudomliga. Ta till exempel den berättelse som fyllde tidningarna häromdagen, om den lilla nyfödda som fick ett nytt hjärta. Med rätta prisar man kirurgerna som utförde transplantationen, och det säger jag



inget om. Det jag funderar kring är om man också prisar den som skapat möjligheterna att utföra sådana här stordåd? Den som givit oss människor klokheten att tänka ut transplantationens alla moment, de flinka fingrarna som genomför operationen? Jag minns att jag hamnade i diskussion med en man som hävdade att vetenskapen har förstört mystiken i tillvaron, något jag själv absolut inte håller med om. För ju djupare vetenskapen tränger in i livets mysterier, desto fler frågor väcks till liv. Och ju mer vi lär oss, desto mer fantastiskt blir livet. Tänk att kunna ge ett treveckors barn ett nytt hjärta och därmed rädda åt framtiden ett liv som kan komma att betyda hela skillnaden för många andra liv! Nej, vetenskapens dilemma är inte att den förtar mystiken, för det gör den inte. Problemet är att vi människor använder våra upptäckter till så snedvridna ändamål. Att rädda liv är underbart, att lindra svårigheter och bygga en bättre värld kan och skall prisas. Frågan är varför vi slösar bort så många resurser på onödigheter, farligheter och ren ondska? Nå, den frågan är alldeles för svår för mig, så den skall jag inte gå in på. Vad jag eftersträvar är att vi öppnar våra ögon för Guds närvaro i våra liv, så att vi inte räknar ut, glömmer bort, den viktigaste resursen av dem alla.

Varför har vi så svårt att se Gud, när Han finns här hela tiden inför våra ögon? Särskilt så här års borde det vara lättare än någonsin, när Hans Kärlek till skapelsen svämmar över alla bräddar. Där kan man tala om överflöd!

*Carina Carlström*

# LIBERALA KATOLSKA KYRKAN

Biskopsämbetet: Regionalbiskop Sten-Bertil Jakobson, Solrosgatan 16, 722 45 Västerås,  
tel 021-33 34 70, mob 070-536 65 37, e-post regionary@lkk.se

## STOCKHOLM

S:t Mikael och Alla Änglars Församling.  
S:t Mikael Domkyrka, Flottbrovägen  
5, St Essingen, 112 64 Stockholm, tel  
08-6562665. e-post: skt.mikael@lkk.se.  
Pg 5 58 95-7.

Ansvarig församlingspräst Krister Fast,  
Filipstadsbacken 60, 723 43 Farsta  
tel. 070-677 99 82

## GÖTEBORG

Kontaktperson: Mikael Hallgren,  
Sandbäcksgatan 2, 431 33 Mölndal,  
tel 0730-366 861.

## NORRKÖPING

S:t Franciskus kyrkogrupp.  
c/o Marianne Andersson-Söderström  
Hörngatan 16 A, 602 34 Norrköping  
tel 011-16 10 81

## VÄSTERÅS

Maria församling.  
Ansvarig församlingspräst biskop Sten-  
Bertil Jakobson, Solrosgatan 16, 722 45  
Västerås, tel 021-33 34 70.  
Bankgiro 5604-2500

## UPPSALA, SALA

Maria församling.  
Ansvarig församlingspräst Jonas  
Anundi, 08-724 94 11 Pg 442 00 00-4.

## LUND

S:t Rafaels Kyrkogrupp  
c/o Stefan Brauer, Östen Undéns gata 5  
227 62 Lund, 046-288 48 77

## OTTERBÄCKEN

S:t Rafaels kyrkogrupp  
c/o Carina Carlström, Amnevägen 34,  
547 72 Otterbäcken, tel 0551-224 80

## SAMFUNDET LIBERALA KATOLSKA KYRKAN I SVERIGE

Ordf. Nappe Holmström Björnus,  
Furustigen 3, 133 34 Saltsjöbaden, tel  
08-717 26 99, Pg 216 28-3

## LKK INTERNATIONELLT

The Liberal Catholic Church  
27 Old Gloucester St  
London WC1N 3XX  
United Kingdom  
e-mail: LCC@kingsgarden.org

Presiding bishop James A. Zinzow

Hemsida:  
<http://kingsgarden.org/LCC>

Information om kyrkan och  
församlingarnas verksamhet kan du  
få på Internet:

**www.lkk.se**

Communio är organ för den svenska  
grenen av Liberala Katolska Kyrkan  
och utkommer med fyra nummer per  
år. Prenumeration sker enklast  
genom att sätta in 100 kronor på  
postgiro 88 82 44-1, COMMUNIO.

Ansvarig utgivare:  
Sten-Bertil Jakobson, tel 021-33 34 70.

Redaktion:  
Krister Fast tel 08-724 83 28  
Rose-Marie Johansson tel 018-55 01  
91  
Carina Carlström 0551-22 480

Redaktion och expedition:  
Solrosgatan 16, 722 45 Västerås.  
E-post: [communio@lkk.se](mailto:communio@lkk.se)

Tryck: JUSTNU-tryck, Västerås.  
ISSN 0345-2018.

*Tankefrihet och rätt att ge uttryck  
för den är en fundamental princip i  
LKK. Kyrkan själv är inte ansvarig  
för gjorda påståenden eller uttryckta  
uppfattningar i denna tidning, bara  
när de är betecknade "officiellt".*

Sista manusdag för nr 1-2012 är  
den 28 februari 2012.

## Aktuell LKK-litteratur

Liturgi 3:e upplagan.....	135 kronor
Psalmbok.....	55 kronor
LKK:s egna särpsalmer samt liturgiska psalmer och gradualer som ingår i kyrkans liturgi	
Principförklaring och kort lärosammanfattning.....	20 kronor
99 frågor och svar om Liberala Katolska Kyrkan .....	50 kronor
Kristen Gnosis.....	160 kronor

All försäljning sker mot förskotts betalning till COMMUNIO pg 88 82 44-1  
portofritt! Upplysningar genom Rose-Marie Johansson, Täljstenvägen  
11G, 75240 Uppsala, tel.018-550191

## Har Du förnyat din prenumeration på Communio?

Tidningen kommer ut med 4 nr per år.

Prenumerera gör du lättast genom att sätta in prenumerationsavgiften 100:- på  
postgiro 88 82 44-1.

Läsare bosatta utanför Sverige kan endast erhålla Communio via e-post - gratis.  
Pren. på [communio@lkk.se](mailto:communio@lkk.se)

För medlemmar i nedanstående församlingar ingår Communio i medlemsavgiften:  
S:Mikaels församling Maria församling i Västerås

## Läkegudstjänsten -

*Forts från sid 3*

Om du är sjuk kan du även förhöra  
dig om sjukbesök vid vilket de sjukas  
smörjelse utdelas tillsammans med  
nattvarden.

*Krister Fast*

Fotnot

<sup>1</sup> 2 Moseboken 30:39; 40:15.  
1 Samuelsboken 10:1.  
1 Konungaboken 1:39.

<sup>2</sup> Grek. Χριστός (*Christós*), Hebr *Masiah*  
(Messias)

<sup>3</sup> Matteus 16:13-17

<sup>4</sup> Lukas 5:18-19, Lukas 7:22

<sup>5</sup> Apostlagärningarna 3:1-9, Markus 6:13,  
Jakobsbrevet 5:14

<sup>6</sup> Dvs Kristus