

Communio

LIBERALKATOLSK KYRKOTIDNING NR 3 2015 ÅRG 47



Sankt Mikael



Biskopens spalt

Jag upplever att vår kyrkas fredsbön, vilken vi ber i varje mässa, aldrig har varit så aktuell som nu.

Lär oss o Herre, att se ditt liv i alla varelser och i alla folk på din jord.

Giv oss en sådan mognad till sinnesändring att fred och god vilja åter må härskas på jorden.

Människans förmåga till empati eller medkänsla är på många håll stor men behöver fördjupas så att innebörden i orden "allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni också göra dem".

Vi ber för fred överallt där ofred råder, för frihet åt alla som inte åtnjuter mänskliga rättigheter p.g.a. åsikter, ras, religion, samhällsställning, sexuell läggning eller kön.

Vi behöver bara slå på radio eller TV eller läsa en dagstidning för att bli överöst av information om krig och förföljelser som pågår runt om i världen och om dess konsekvenser.

Förföljelser, trakasserier och mobbing förekommer överallt omkring oss. Vi måste ha civillurage att våga och kunna säga ifrån.

För en fristad åt världens många miljoner flyktingar,

Vi upplever idag i Europa den största flyktingströmmen sedan 2:a världskriget. Människor flyr från krig med tillhörande misär och fattigdom. Några länder tar sitt ansvar och ger skydd däribland Sverige. Men jag vill se att alla länder gör detsamma.

för bröd åt alla hungrande och dryck åt alla törstande,

Många av de som lever kvar i sina hemländer saknar både mat och rent vatten. Vi får se bilder på barn som tigger och barn som letar, på jättelika sophögar, efter någonting att äta.

för rent vatten, ren luft och ren jord åt allt som lever

Då vi ber fredsbönen måste våra tankar gå till de delegater som deltar i den 21:a klimatkonferensen i Paris i december. Vår jord med allt som lever i, på och runt den behöver kloka, stora och bindande beslut nu, för framtiden.

Pax et Bonum

+ Sten-Bertil

Samfundet LKKs årsmöte 2015

Årets Mikaelihelg den 3-4 oktober.

var ett veckoslut ägnad åt en sammanfattning av det gångna verksamhetsåret och tid för att se framåt blandat med samtal och gudstjänster.

Lördagen inleddes traditionsenligt med Samfundets årsmöte.

Saxat ur årsmöteshandlingarna

Verksamhetsberättelsen:

Styrelsen har bestått av följande ordinarie medlemmar:

Ordförande Sten-Bertil Jakobson, sekreterare Ulf G Johansson, kassör Gunnar Kylberg, vice ordf. Rose Marie Johansson, ledamot Krister Fast, Eva Jakobson och Nappe Holmström Björnus.

Suppleanter: Evert Sundien, Irene Edén, Marianne Andersson Söderström och Fernando Nope.

Rose Marie Johansson har även ansvaret för den ekonomiska förvaltningen av Communio.

Protokollförda sammanträden

Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret haft 5 protokollförda sammanträden, inklusive det konstituerande sammanträdet.

Ordinarie årsmöte

Årsmöte hölls den 4:e oktober 2014 i Liberalkatolska domkyrkan, Flottbrovägen 5, Stora Essingen, Stockholm. Beslut, ekonomisk- samt övrig redovisning återfinns i protokolloch övriga handlingar för årsmötet.

Liberala Katolska Kyrkans register

I kyrkans centralregister fanns vid verksamhetsårets utgång 595 personer registrerade, 408 av dessa är kyrko- eller församlingsmedlemmar och 187 personer har anmält att de anser sig vara betjänade av kyrkan.

Liberala Katolska Kyrkans prästerskap

Vid verksamhetsårets utgång fanns inom samfundet 2 biskopar, 6 präster samt 3 diakoner i aktiv tjänst.

Communio

Samfundets tidning, Communio, har utkommit med fyra nummer.

Maria församling i Västerås och S:t Mikael i Stockholm har prenumererat för sina betalande medlemmar. Communio hade vid verksamhetsårets utgång en upplaga av 225 ex.

9 ex distribueras via e-post till utlandet.

Ekumenisk verksamhet

Söndagen den 6 juli 2014 hölls Sakramental Välsignelseandakt med biskopen Sten-Bertil som officiant vid Capella Ekumenica. Biskop Sten-Bertil och Eva Jakobson samt Marianne Andersson-Söderström representerade LKK vid Capellas 50-årsjubileum den 14 maj 2015 Biskop Sten-Bertil med Marianne som stavbärare medverkade vid den ekumeniska mässan där c:a 200 personer var närvarande. Lördagen den 16 maj 2015 samlades några LKKare traditionsenligt i Söderköping för trivsam samvaro och god mat. Söndagen den 17 maj 2015 höll LKK en Sakramental Välsignelseandakt på Capella Ecumenica. Trots kallt och mycket blåstigt väder var det ca 20 deltagare närvarande. Biskopen Sten-Bertil var officiant, Marianne servade och Björn Svensson spelade.

Internationellt samarbete

Samfundet Liberala Katolska Kyrkan i Sverige deltar i det internationella samarbetet inom "The Liberal Catholic Church" och dess "General Episcopal Synod" där Samfundets biskopar är medlemmar. Presiderande biskop i GES är biskop James Zinzow.

Kykobyggnaden

Utomhusmiljön omfattar ständig förbättring.

Sammanfattning

Styrelsen har under det gångna året arbetat med att förverkliga de beslut som fattades vid föregående årsmöte.

Vi ser fram emot att de positiva tendenser som visats sig under året kommer att utvecklas och resultera i en ökad verksamhet i församlingarna och kyrkogrupporna i Kristi tjänst.

Verksamhetsplan

1. Nytryck av gula foldern och omarbetning och nytryck av den lilla vita pamfletten.
2. Träff på lörd. i Norrköping/Söderköping i samband med att kyrkan firar gudstjänst på Capella.
3. Fortsatt utgivning av Communio via Internet.
4. Fortsatt försäljning av pins föreställande LKK's vapen.
5. Kontinuerlig uppdatering och utveckling av hemsidan.
6. Arbeta med att förbereda LKK:s 100 års jubileum., 2016.

Samfundsstyrelsen 2015 - 2016

Efter årsmötet den 3 oktober 2015 konstituerade sig styrelsen enligt följande:

Ordförande:	Sten-Bertil Jakobson, Solrosgatan 16, 722 45 Västerås, 021-33 34 70
Sekreterare:	Krister Fast, Filipstadsbacken 60, 723 43 Farsta, 08-724 83 28
Kassör:	Gunnar Kylberg, Svedjevägen 5, 167 54 Bromma, 08-25 05 79
Ledamot:	Nappe Holmström Björnius, Furustigen 3, 133 34 Saltsjöbaden, 08-717 26 99.
Ledamot:	Eva Jakobson, Solrosgatan 16, 722 45 Västerås, 021-33 34 70
Ledamot:	Marianne Andersson-Söderström, Hörngatan 16 A, 602 34 Norrköping, 011-16 10 81
Ledamot:	Rose-Marie Johansson, Täljstensvägen 11 G, 752 40 Uppsala, 018-55 01 91
Suppleant:	Irène Edén, Välljärmsgatan 52, 724 73 Västerås, 021-30 02 31
Suppleant:	Ulf G Johansson, Gamla Värmdövägen 2, 10tr, 131 37 Nacka, 070-810 56 69
Suppleant:	Fernando Nope, Inedalsgatan 5. Lgh 1206, 112 33 Stockholm, 08-653 36 38
Suppleant:	Evert Sundien, Hagagatan 37 1tr, 113 47 Stockholm, 08-33 20 06

Sekulariseringen i Sverige

Forts från sid 4

och inflytande.

Sekulariseringen har inte inneburit att vi har förlorat vårt religiösa intresse eller att vi inte skulle vara religiösa. Vissa religionsvetare kallar det för privatreligiositet eller folkreligion medan andra benämner det osynlig religion. Gemensamt är att det fortfarande finns kvar en religiös övertygelse som inte uttrycks i officiella, organiserade former, men ändå existerar.

Religionspsykologer menar att en förklaring till den allmänt utbredda privatreligiositeten är att vi lever i ett mångkulturellt informationssamhälle där vi hela tiden tvingas ifrågasätta vårt eget sätt att uppfatta den andliga världen. Den sociala rörligheten i samhället är stor och hela tiden möter vi alternativa andliga verkligheter - både i skolan och på fritiden. Den förut så ensidiga kyrkliga verkligheten har idag ersatts av ett religiöst smörgåsbord.

Nu kommer jag in och låter tankarna flyga!

Vad är det Robert de Vries vill säga! Ett religiöst smörgåsbord! Ja, i samhället finns det gott om religiösa utbud, det ska passa var och en! Inget är väl egentligen sämre än något annat!

Om vi håller oss inom EU-området så självklart har sekulariseringen satt fart även där! Fast spanjorer och italienarna är duktiga på att svära och säga fula saker om oblaten och madonnan, så finns vardagstron där! Man vågar eller vill inte släppa den helt, den finns där på samma naturliga sätt som att borsta tänderna!

Men varför inte här i Sverige och varför är inte LKK en församling med tusen medlemmar?

Jag har bläddrat och försökt titta tillbaka i tiden, men jag kommer inte längre än till Folkhemmets tid! Sveriges socialistiska revolution skulle man kunna säga! Vi hade blivit urbaniserade och industrin blomstrade! Vi hade börjat bli utbildade och ifrågasättande! Vi behövde inte lika stor utsträckning som tidigare be till Gud för att skörden skulle bli bra! Vi började så smått, skaffa oss egna Gudar! Staten och dess styrande män satte agendan och ribban lika så! Kyrkan var statlig och kunde således inte räknas som ett hot, staten hade sina edsvurna vid kyrkoråd och fullmäktige!

Vi fick fakta serverat på fat och väldigt mycket i radio som var i monopolställning. Visst fanns där högmässan på Söndagarna!

På 20 och 30-talet anlades Skogs-kyrkogården i Stockholm/Enskede av flera skäl! Främst var det för att Stockholm växte så det knakade och folk dog också, det fanns inte plats på innerstadskyrkogårdarna! Det fanns dock en parameter att lägga till De röda fanorna var varmt välkomna i begravningskappellen på Skogs-kyrkogården!

Ännu, på trettioalet var det en självklarhet att träffas och gå på högmässan! Men nu var vi jämbördiga med prästen, vi kunde läsa och förstå själva, vi började i fråga sätta! Frågan är om det inte var mer för gemenskapen och skvallret som folk gick i kyrkan! Kyrkkaffet hade stor betydelse för spridning av nyheter!

Som avslutning på denna långa artikel vill jag ge er en påminnelse! Tänk tillbaka på den tiden ni gick i Söndagsskolan, läste i konfirmationen! Visst var det en del i livet! Inget i frågasättande eller Inkompetensförklarande av andra!

Runt min hals har jag ett smycke med Davidsstjärnan och ett kors i mitten! Det

är mitt sätt att protestera att det är Judar och Kristna som absolut mest förföljs! Allt i från tråkningar på kafferasten till halshuggning!

Själv har jag blivit kallad, både dum jävla kristen och avundsjuk svetsjäväl! Jag har blivit vägrad att viga två par p.g.a. av min partitillhörighet i KD. Men alldeles nyss kom motsatsen som gör livet värt att leva!

Jag ska snart hålla en begravning som ska vara ekumenisk till sin yttersta spets! Kvinna som är död född 41 i forna Jugoslavien! Redan tidigt 70-tal kom hon och hennes man till Sverige! Skaffade sig massa jugoslaviska vänner! Sedan kom kriget, inbördeskriget som var så idiotiskt! Här var det inte frågan om att stoppa den lede FI! Här började grannar döda varandra halvmånar och kors brändes! den tidigare vänskapen här i Stockholm blev ytterst ansträngd och är så fortfarande! Nu kommer det dock att komma folk den denna begravning! Här gäller det då att balansera på knivseggen, muslimer, katoliker och ortodoxa., alla ska känna sig delaktiga!

Dottern som jag träffade på sorge-samtalet skrev bl.a. så här.

“Hej Ulf,

Jag har hela tiden undrat var finns troende människor i Sverige:

inte de som jobbar för 'systemet' inte de som tror på 'systemet' (de hittar man) utan de som glöder/brinner för Kristendomens sanna och sunda grunder!

Jag tror att jag har hittat en och jag blir alltid glad för det!”

På min kaffemugg står det Omtanke är den bästa av alla tankar!

Hör gärna av er!

ulfjason@hotmail.com

070-810 56 69

Sekulariseringen i Sverige!

Jag har länge tänkt på sekulariseringen i Sverige! Varför, hur och vad göra, är väl frågor som dykt upp! Jag låter er läsa delar av en artikel som belyser sekulariseringen på ett bra sätt!

Mina egna tankar och livsupplevelser kommer ni kära läsare att få ta del av!

Denna artikel är hämtad ur SORummet.se.

Begreppet sekulariserad är svårtolkat eftersom det betyder att människan inte längre är religiös. Tolkningen av begreppet beror därför på vilken religionsdefinition som används. På senare tid har sekulariseringsbegreppet mest använts för att belysa avståndstagande från etablerade offentliga religioner. För oss i Norden handlar det i första hand om frigörelse från kristendomen.

Vår absoluta tro på vetenskapen har inneburit en enorm förändring i 1900-talets kulturklimat och har hela tiden betraktats som ett intellektuellt framsteg. För den sekulariserade människan är den vetenskapliga tolkningen av tillvaron lika verklig och påtaglig som religionens tolkning av verkligheten var för människor förr. Religionen genomsyrade då individens verklighetsuppfattning på ett mera allomfattande plan som inkluderar både psykologiska och kulturella sidor.

I det tomrum som uppstått efter att kristendomen tappat sin dragningskraft har vi idag blivit allt mer medvetna om vetenskapens otillräcklighet när det gäller andligt välbefinnande och livsfrågor. Vår religiositet finns kvar, men i förändrad form. Aktuell forskning har visat att tron istället har tagit sig många nya vägar i det svenska samhället. Vårt samhälle bör därför inte betraktas som helt sekulariserat.

Historiska orsaker till vår tids sekularisering

En teori som skulle kunna förklara vår tids sekularisering är vetenskapens frigörelse från religionen som började under upplysningstiden. Ett led i denna frigörelse var de naturvetenskapliga forskningsresultaten som förändrade läskunnigheten bland folket ökade vann den vetenskapliga världsbilden

fler anhängare bland befolkningen. Sekulariseringen av samhället påbörjades därför redan för flera hundra år sedan.

Andra avgörande faktorer som har bidragit till att minska det religiösa engagemanget bland befolkningen är urbaniseringen och den geografiska rörligheten som uppstod i samband med industrialiseringen under 1800-talet och början av 1900-talet. Även specialisering och uppdelning inom staten och samhället har legat bakom sekulariseringen. Kyrkan har med tiden frånskiljts från statliga sysslor och fått lämna ifrån sig nästan alla av de samhälleliga och mera världsliga uppgifterna som de tidigare ansvarade för. Idag ansvarar Svenska kyrkan endast för begravningar.

En annan teori är att den protestantiska kristendomen själv har burit fröet till samhällets avmystifiering och sekularisering då denna gjorde sig kvitt så mycket som möjligt av de tre äldsta och mest betydelsefulla kännetecknen hos det heliga - mysteriet, miraklet och magin. Att den här teorin stämmer för Sveriges del kan ses mot den bakgrunden att den protestantiska kyrkan redan före stormaktstiden lät avmystifiera religionen. Det har ända sedan dessa dagar funnits en tilltro till dogmatism och rätt lära inom den svenska kyrkan. Det rationella har framhävts på mystikens bekostnad vilket har lett till att mystiken har försvunnit. Detta fenomen skulle kunna vara en av förklaringarna till varför vi i Sverige är så sekulariserade.

En annan infallsvinkel inom samma resonemang är att sekulariseringen som har skett i slutet av 1900-talet i Sverige delvis kan ses som en protest mot religiösa representanters uttalanden och krav på underkastelse. Sekulariseringen kan troligtvis även relateras till demokratiseringsprocessen som har pågått i det svenska samhället under hela efterkrigstiden.

Den sekulariserade svensken

Sverige uppfattas ibland ur ett internationellt perspektiv som ett socialt laboratorium. Sverige avkristnas i snabb takt och anses vara ett av de mest sekulariserade länderna i världen. Även villigheten

att underkasta sig kollektiva normer har minskat. Man intresserar sig inte längre i lika stor utsträckning som tidigare för samhällets normer. En orsak till det är att kyrkan inte längre fungerar som vägledare i etiska frågor. Kyrkan ger heller inte längre svar på de flesta av våra livsfrågor. Vi har slutat vallfärda till kyrkoportarna varje söndag. Endast på någon större mässa vid stora helgdagar eller vid mera världsliga tillställningar som skolavslutningar, är det numera fullt i kyrkan och då har det stora flertalet anlänt i andra intressen än rent religiösa.

En orsak till att många svenskar inte anser sig vara troende kan vara att de förknippar religion med institutionaliserad religion (traditionella religioner) och tron på Gud eller gudar. I Sverige har tron på Guds existens minskat kraftigt sedan andra världskrigets slut.

Sekularisering och privatreligiositet

Till skillnad mot människor som levde för omkring hundra år sedan så har vi idag möjlighet att själva välja vad vi ska tro på. Tron och därmed även åsikten om vad som anses vara heligt har blivit en privat angelägenhet. Den privatiserade religionen är således uppbyggd på individens egna initiativ och medverkan.

Sekulariseringsbegreppet bör endast användas i samband med att etablerade officiella religioner diskuteras. Annars skulle all religiös verksamhet i samhället reduceras till tron på Gud eller andra himmelska makter och kyrkligt engagemang. Men i Sverige finns även en utbredd privatreligiositet som inte har mycket med kristendomen att göra. Det är en privatreligiositet som saknar yttre ritualer och som ofta bara är medveten för individen själv. Det är fördenskull inte självklart att individen själv betraktar sig som religiös.

I Sverige finns följaktligen en slags religiositet utanför kyrkan som inte har mycket med den traditionella religionen att göra. Svensken är därmed sekulariserad i den meningen att den traditionella religionen har obetydlig betydelse

Forts. sid 3

MYSTERIUM TREMENDUM

Kommentarer till Den Heliga Eukaristin eller Mässan av Raymond Blanch

Forts från Communio nr2 2015

Utan att förflytta sig i rummet eller ändra sina yttre omständigheter blir människan en av "Guds husfolk". Tack vare sin andliga syn och inställning är hon mycket närmare Gud än hon annars skulle vara - men ännu närmare skall hon komma. Det är innebörden av andlig utveckling. Vi finns alla i "förgården" - vi måste se till att komma längre in, närmare Gud. Dörrarna är alltid öppna, portarna till det Nya Jerusalem står alltid på vid gavel. På ett underbart sätt känner vi just i Mässan att vi är en del av Guds husfolk. Vi dras in i en nära och intim gemenskap med Kristus. Låt oss fortsätta att vara en del av den gemenskapen även i vårt dagliga liv. Låt det bli grunden för vårt handlande.

Då skall vi inte längre flyta med den stilla strömmen av mänskliga framsteg utan simma med en annan ström, som kan föra oss snabbare framåt.

"UPPBYGGA PÅ APOSTLARNAS OCH PROFETERNAS GRUNDVAL..."

Detta hände för länge sedan och sedan dess har kristendomen delvis förändrats till något större. För kristendomen verkar än idag, även om många hävdar motsatsen. Kristendomen har åstadkommit stora förändringar i världen och för många av världens folk. Det var historiskt sett något helt nytt och dess inflytande kunde ingen förutse. Kristendomen, Kristi lära, har aldrig misslyckats, som många tror. Många förvanskningar av den har misslyckats och kommer alltid att misslyckas. Men kristendomen som sådan har dock bidragit till både andlig och annan växt i västvärlden.

Kristendomen är centrerad kring Kristi liv och lära. Denna lära måste dock utbredas, spridas och belysas, men också i så hög grad som möjligt bevaras i sin ursprungliga renhet och slutgiltighet. Vi vet, att det har funnits och finns många avvikelser från det vi kallar apostolisk kristendom, men vi har apostlarnas och profeternas liv och förebild, som en ledning.

Paulus: Vi har Pauli underbara mystiska skrifter. Om honom har det sagts, att han förstod Kristi förkunnelse bättre än någon annan, men har själv ofta blivit sorgligt missförstådd. I en sådan utsträckning att det idag finns två doktriner, Pauli och Jesus. Pauli doktrin

är accepterad av de ortodoxa som basen för den kristna teologin, även när den kommer i konflikt med Jesu lära. Ty Paulus har ofta tolkats bokstavligt när han talar mystik, som är något helt annat.

Mystiska uttalanden, som fordrar en högre och djupare tolkning av ord och uttryck, kan lätt förstås av mystiker och metafysiker men blir alltför lätt missförstådda av världsligt och bokstavligt sinnade personer, som genom århundraden har haft hand om undervisningen av folket. Detta har skett i så hög grad att vantolkningen av Pauli lära - exempelvis det ställföreträdande lidandet - har nästan blivit den viktigaste delen i den ortodoxa lära. Ändå står det klart, att "Vad människan sår det skall hon också skörda". I vissa fall har absolut ologiska och oacceptabla doktriner fastslagits som grund för kristen tro och teologi.

Många anser idag, att allt detta är ovidkommande. Det väsentliga är accepterandet av Kristi verkliga lära, som sammanfattas i budet "Du skall älska Din Gud av allt ditt hjärta, av allt ditt förstånd och din nästa såsom dig själv". Många böcker har skrivits om Jesu och Pauli s.k. "rivaliserande doktriner" - där valet i teologisk mening gått i riktning mot Paulus, även om det inte varit varken medvetet eller frivilligt. Detta oaktat är en sann förståelse av Pauli mystiska framställningar till stor del grunden för den mystiska kristendomen, doktrinen om Kristus i oss.

Vi måste inse, att all högre religiös lära är med nödvändighet och oundvikligen mystisk och kan bara uttryckas i mystiska termer. Den behandlar de vardagliga tingena men alltid med en djupare avsikt och betydelse. Det är vår sak att efter bästa förmåga söka höja oss till ett plan, där vi kan förstå den inre meningen.

Johannes: Hur mycket skiljer sig inte Johannes doktrin från feltolkningarna av Paulus. "Ljuset som lyser över varje människa som kommer i världen". Lägga märke till uttrycket "kommer i" världen. Det betyder "kommer från en högre värld: "börjar inte med en födelse utan existerar redan. Detta är den urgamla visdomen, som alltid funnits, som införlivats med och gjorts till en viktig del av den kristna läran, kristen filosofi. Dessa påståenden av Johannes är

grundläggande och av metafysisk betydelse och intresse. De är den verkliga grunden för kristen mystisk filosofi - identisk med Pauli "Kristus i oss". Det antyder vad människan är, varifrån hon kommer och vad framtiden kommer att bli.

Som vi vet finns det många andra exempel på detta t ex en del av de tidiga kyrkofäderna med sin "gnosis".

Augustinus lära att kristendomen alltid har funnits och att den kom att kallas kristendom efter Kristus, är en viktig kärnpunkt, som ger oss en större förståelse för religion och filosofi. Ty kristendomen liksom alla stora religioner som den är en del av, är uttryck för Guds existens, för människans förhållande till Honom, om hennes andliga pilgrimsfärd och det mål som väntar henne. Detta är något, som inte började för tvåtusen eller fyratusen år sedan utan har sitt ursprung i tidernas morgon.

Därför har vi nu denna stora kristna tradition och religion - med religionen som hjärta och kärna. Den har byggts upp av arbete, liv, försakelse, tro och hängivenhet av apostlar och profeter, martyrer, helgon, mystiker, lärjungar och teologer. Vad kristendomen är idag och kommer att bli har till största delen berott på dem. Vi vilar på deras skuldror. Men både då och nu har Kristus varit och är deras och vår fasta hörnsten. På ett personligt sätt, på ett mystiskt sätt och på ett övernaturligt sätt.

Detta för oss in på en viktig synpunkt: att grundandet och befastandet av vår religion är inte enbart Kristi verk. Han hade hundratals, ja tusentals medhjälpare. Framgången för Kristi verk berodde till stor del på Hans medhjälpare, av vilka det har funnits och finns oräkneliga skaror.

Var och när en person tänker och känner sann religion är han en sådan medarbetare - en av dem som lever och verkar tillsammans med Kristus för människosläktets bättring och heliggörande. Till detta är vi alla kallade - apostlarna och profeterna i gamla tider, vi själva nu och i framtiden. Må vi vara starka i vår tro, så att människor i framtiden i någon mån ska kunna stå på våra skuldror.

Forts. sid 6

Mysterium Tremendum

Forts från sid 5

"i vilket allt det som uppbygges bliver sammanslutet; och så växer upp till ett heligt tempel i Herren".

Detta är ett av Pauli mystiska uttalanden, som vid första anblicken inte verkar betyda något speciellt utan bara något vagt men ändå positivt religiöst. Ur högre religiös synpunkt finns det åtminstone tre olika sätt att tolka detta. De är inte olika sinsemellan utan kompletterar varandra.

Först den enklaste och mest närstående: Vi har samlats för att hjälpas åt att bygga ett andligt tempel för att samla, bevara och föra vidare den välsignelse som strömmar ned. Vi kommer till kyrkan i första hand för detta - för att tillbedja men också för att omsätta denna tillbedjan i andligt arbete. Templet byggs under den första delen av gudstjänsten. Vi bygger det med våra tankar och känslor, med musik, med hjälp av den ängel, som kommit till oss som ett svar på prästens bön. Det har sagts oss, att det är fullt möjligt, att de närvarande änglarna förstärker våra ansträngningar och deras effekt.

Början till en byggnad är naturligtvis grunden och denna del av gudstjänsten handlar om detta. Orden är väl valda för detta. Vår traditionella grund är Herren själv; och apostlarna och profeterna och andra, som hjälpt till att göra kristendomen till vad den är idag. För att påminna oss om detta, upprepar vi "Kristus är vår grundval och vår fasta hörnsten..." - den Kristus som var och är en Person, Guds Son, den andra Personen i Treenigheten, som efter vad han sagt "är med oss alla dagar".

Att gjuta ut andlig välsignelse över ett område är det viktigaste ändamål med Mässan. Med detta synsätt skiljer vi oss från andra kyrkoriktningar. Det är tveksamt om någon annan religion har denna syn, även om den finns inneboende i många. Och viktigast är detta: att hela samhället skall få andlig hjälp, ty denna form av andlig hjälp är den som mest behövs. Från denna hjälp kommer alla andra goda ting. Och denna hjälp förmedlas genom det arbete som utförs av en liten skara, genom vilken andlig kraft och välsignelse strömmar.

För det andra, den personliga eller individuella betydelsen: I vårt andliga liv är Kristus i oss vår grundval och fasta hörnsten. Vi skall inte bara leva ett riktigt liv enligt Kristi lära utan leva ett "Kristusliv". Det har aldrig officiellt erkänts men finns underförstått, att det finns två vägar i kristendomen: en

dygdens och det goda livets medelväg, som leder till himlen samt lärjungaskapets högre väg - kallad Vägen - och denna kanske i ännu högre grad, ty nu förstår vi bättre och vet mer.

Den högre vägen är mycket svår men inte omöjlig. Den är enkel men inte lätt. Det är lätt att förstå kraven, kanske det tydligaste i Kristi lära men inte i kyrkans lära som är något helt annat. Vägen är att följa kärleksbudet med allt vad det innebär. Det är ju fundamentalt, ja grundvalen i Kristi lära och doktrin; inte himmel eller helvete, att bli frälst eller förlorad, utvald eller fördömd och liknande människoskapande åsikter, som olyckligtvis grumlar den kristna tron och förstör enkelheten.

Vår uppgift är att sträva efter att utvecklas. Målet är högt. Vi måste levandegöra Kristus i oss. Det måste vara det viktigaste i vårt dagliga liv - "Kristus i oss - härlighetens hopp". Detta är inte bara poetiskt, det är ett absolut faktum, ty högre religion är både vetenskap och tillbedjan, filosofi och teologi. Vi måste bli inåtvända för att upptäcka och utåtvända för att uttrycka denna sanning. Kristus själv är utgivande i välsignelse och kraftgivande. Jämsides med att vår karaktär utvecklas i sympati, kärlek och alla andra goda kristna egenskaper uppbygges den personliga karaktären och blir "sammansluten" och växer upp till ett heligt tempel i Herren, som är Kristusmedvetandet.

En tredje betydelse framträder speciellt tydligt i nästa versrad: "I Honom blir också vi med de andra uppbyggda till en Guds boning i Anden". Dessa ord gällande medlemmarna i den tidigare kyrkan, men vi kan utsträcka betydelsen till att omfatta hela mänskligheten som ett tempel i Herren. Han sade ju: "Frukta icke, du lilla hjord, ty det har behagat eder Fader att giva eder riket". Därför är det hela mänsklighetens öde att utan undantag bli "sammanslutna" och så småningom "växa upp till ett heligt tempel i Herren".

Det är en del av vår utveckling nu att känna vår samhörighet med andra, ty personlig och individuell växt och utveckling är bara en del av det helas växt och utveckling, där hela mänskligheten är ett i Herren. Detta kommer fram mycket tydligt i Kristi förkunnelse.

Vi kan tänka oss mänskligheten som ett tempel i Herren, vilket i tidens fullbordan kommer att bli ett heligt eller andligt tempel, genom vilket Guds ljus ständigt kommer att lysa.

Detta är den mänskliga utvecklingens strävan och mål. Den kommer inte att

uppfyllas förrän i en avlägsen framtid men det är för detta som Herren själv hela tiden arbetar - det slutliga uppgåendet i Honom från vilken vi utgått. Vad som är bortom detta är ett mysterium som vi en gång ska få veta mer om.

Det finns också en fjärde tolkning av denna mening: det att himmelriket eller Guds rike redan finns, redan har växt till ett heligt tempel i Herren, den härliga skaran av rättskaffens människor, väktare, helgon, heliga som redan uppnått det som vi tidigare talat om att alla ska uppnå.

SYNDABEKÄNNELSEN

Ordalydelsen i LKKs syndabekännelse är till vissa delar helt ny och skiljer sig i sin framtoning från andra kyrkors. I vårt sammanhang har vi en annan syn på begreppet synd och syndaförlåtelse. Att vi felat i tanke, ord och gärning är inte något vi skall dröja kvar vid. Vi måste lämna detta bakom oss och gå vidare. På nytt försöka att fungera bättre och utvecklas som människor.

Låt oss lära av våra fel och misstag och därigenom stärka vår karaktär. Den mänskliga viljans obegränsade kraft bär i alla djupast inom oss. Hos Paulus kommer detta till uttryck på följande sätt. "vad sant är, vad värdigt, vad rätt, vad rent är, vad som är älskligt...tanken på allt sådant". Underförstått bör vi inte tänka på motsatsen. Det överensstämmer med modern psykologi och även med Jesu ord: "Som en människa tänker i sitt hjärta sådan är hon". Därför måste vi alltid tänka positiva tankar.

Vi måste låta det förgångna vara förgånget, ty vi lever i nuet och framtiden ligger framför oss. Vi skall inte nu leva i det förgångna, som inte kan ändras utan i nuet som formar framtiden. Därför, om vi har begått synder, så låt oss glömma det. Ordet "synd" är mycket belastat och borde kanske utbytas mot "misstag". Få människor syndar medvetet, många gör däremot misstag och även svåra sådana. Men det sker oftast genom okunnighet. Kyrkan har också en stor skuld i människors snedvridna uppfattning om synda belastning och har åtminstone i gamla tider svårt missbrukat denna uppfattning och synd och straff för att dominera och underkuva folket.

Vi vet, att vi till vardags har svårt att leva upp till den nivå vi eftersträvar. Detta är mänskligt och oundvikligt, det är en del i utvecklingen. men vi som har bestämt oss för att gå den högre vägen är fast beslutna att hålla oss till den nivån

Forts. sid 7

Andligt arbete - Del 1

Folk pratar om att de kan spå och se in i framtiden. De är magiker och mystiker eller spåmän eller spåkvinnor. De spår i kort, oftast Tarotkort, i kaffesump och i händerna. De ser en djupt in i ögonen då de använder astrologi eller en klassisk kristallkula.

Många av dessa människor kan säkert också -"se in i framtiden"-, men det kan vi också göra själva. Alla människor har denna förmåga att se in i sig själv utan hjälp av några medier eller spåmän, magiker eller mystiker. Vi är alla vår egen magiker och vår egen mystiker. Hur då?

Om vi riktar vår uppmärksamhet in i oss själva och tuktar vårt sinne att inte fara iväg på än den ena tanken eller än den andra känslan eller att fara iväg med alla bilder som dyker upp i ens inre, utan tar kontrollen över sinnet med vår vilja.

Då kan vi styra sinnet dit vi vill ha det.

Sinnet är ungefär som en olydig hund som behöver gå i koppel och lära sig att gå fot. Ett otyglat sinne är som att släppa lös hunden vind för våg. Den springer hit och dit utan inriktning och urskiljning. Sinnet följer alla nycker det utsätts för i ett otyglat sinne. När t.ex. en tanke kommer upp i sinnet så följer sinnet med den tanken och kopplar automatiskt på nästa tanke som är sammanlänkade med den första och så kommer det en tredje tanke också den sammanlänkade med de två andra ungefär som en tågagn är ihopkopplad till vagnen före och vagnen efter och så drar det iväg till att bli ett helt tåg eller en flod av tankar med snarlikt innehåll och med likartad inriktning.

Likadant är det med känslorna. När en känsla kommer in i sinnet så kopplas automatiskt en snarlik känsla på den och så en tredje och så är alla känslorna sammanlänkade en kortare eller längre tid i sinnet. Allt detta sker per automatik i sinnet.

En människa med ett otyglat sinne blir utsatt för sinnets nycker och spel. Denna människa är i ett tillstånd som kan liknas med en som "går och sover" eller som "dagdrömmar sig igenom livet".

En människa med ett sinne som är tyglat blir inte utsatt för sinnets nycker och spel, därför att denna människa är i ett tillstånd som kan liknas med en som är "vaken" eller en som är "medveten i livet".

En person eller en människa med ett tyglat sinne är i regel en magiker eller en mystiker som jobbat med sig själv och sitt sinne i många år. De har förmodligen jobbat med olika tekniker och metoder för att tygla sitt sinne genom flera års meditation, flera års bön, flera års magiska studier, flera års arbete inom en magisk loge som t.ex. Tempelriddarna eller Frimurarna eller levt flera år i retreat i ett kloster som munk eller nunna, flera års studier av andliga ceremonier (t.ex. mässan i kyrkan), flera års studie av magi och mystik, flera år i en mysterieskola, flera års andliga övningar, flera års studier tillsammans med en "Upplyst" eller "Uppvaknad" Mästare eller genom att själv vara sin egen guide genom att ge akt på sinnet i varje sekund och styra det dit man vill att det ska gå, ungefär som man dresserar en hund att gå fot.

Kommer t.ex. en negativ tanke upp i sinnet så fort man märker det måste man blixtnsnabbt ändra den till en positiv eller motvalls tanke. Om det plötsligt dyker upp att - "jag är arg", så istället för att reagera på eller ännu värre att utagera sin ilska på sin omgivning, gör man så att så fort man känner eller upplever denna tanke i sinnet med en tillhörande aggressiv känsla, då byter man blixtnsnabbt ut den till: "jag är glad" och då byts också automatiskt känslan av att vara arg och frustrerad ut till att vara glad och tillfredsställd.

Detta är bara ett exempel på hur vi medvetet kan jobba med vårt sinne, dvs. vad som egentligen sker i vårt sinne och hur vi vill att det ska vara.

Man kan också likna sinnet med en biograf. "Bio" betyder liv från latin och grafologi är "läran om skrivkonst", så "graf" betyder på latin "skrivtecken". Biograf blir då "att skriva livet". En biograf visar oss ett liv i miniatyr på en vit duk i en biosalong där vi är åskådare och deltar inte i filmen utan vi kan välja att ryckas med av filmen och dess handling och karaktärer eller att vara passiva åskådare.

Så vi kan göra nästan likadant i vårt eget sinne. Ja, nästan, säger jag därför vi kan göra mer i vårt sinne. I en film finns det i regel en manusförfattare bakom som skriver filmens innehåll och handling, kallas "plot" på engelska och filmspråk. "Manus" betyder ordagrant hand på latin och det syftat till att förr i tiden då filmen var ung och ny, skrev i regel författarna för hand med penna på

papper, men efter att skrivmaskinen blev uppfunnen, då skrevs i regel alla manus rena på en skrivmaskin innan de skickades iväg till regissörer och producenter.

Vi kan själva agera som egna manusförfattare i vårt eget sinne, därför har vi större frihet än en filmskådespelare som måste hålla sig till sitt filmmanus.

Vi har en "fri vilja" som vi fått i födelsedagsgåva från Gud, att välja positiva eller negativa tankar. Vi har en "fri vilja" att välja positiva eller negativa känslor och vi har en "fri vilja" att välja vilka bilder vi vill se och bjuda in i vårt sinne.

Så fort något negativt dyker upp i sinnet, om vi är vakna och uppmärksamma inom oss, kan vi byta ut den negativa tanken eller den negativa känslan eller en hemsk bild mot en positiv tanke och känsla och bild.

Det är på detta sätt som man arbetar när man är en "vaken" eller en "medveten" individ eller andlig människa. Att alltid vara uppmärksam på vad som händer i ens sinne och alltid blixtnsnabbt styra in sinnet dit man vill ha det, dvs. till mer positiva tankar, känslor och vackra bilder.

Detta är ett andligt eller magiskt eller mystiskt arbete som hjälper dig att växa som människa. Du är din egen mystiker när du ser in i dig själv och tyglar ditt sinne.

Del 2 och 3 i kommande Communio

Ingemar Aronsson

Mysterium Tremendum

Forts från sid 6

så mycket som möjligt, att inte nedslås av våra misslyckanden utan att alltid sträva vidare och försöka på nytt. Vi kan inte alltid ursäkta oss med att vi är ofullkomliga och därför avstå från att nå de högre tingen. Vi måste alltid försöka eftersträva dem och därigenom göra framsteg på det andliga planet.

Individuell, personlig syndabekännelse har utan tvekan sitt värde i vissa sammanhang, men den bör inte dominera religiös tillbedjan. Gudstjänst skall vara oförfalskad glädje, tacksamhet, lyftning och hänförelse.

Forts. sid 8

LIBERALA KATOLSKA KYRKAN

Biskopsämbetet: Regionalbiskop Sten-Bertil Jakobson, Solrosgatan 16, 722 45 Västerås,
tel 021-33 34 70, mob 070-536 65 37, e-post regionary@lkk.se
Biskop Evert Sundien, Hagagatan 37, 113 47 Stockholm, tel 08-33 20 06, mob 070-660 42 69,
e-post biskop.evert@lkk.se

STOCKHOLM

S:t Mikael och Alla Änglars Församling.
S:t Mikael Domkyrka, Flottbrovägen
5, St Essingen, 112 64 Stockholm, tel
08-6562665. e-post: skt.mikael@lkk.se.
Plusgiro 5 58 95-7.
Ansvarig församlingspräst:
Krister Fast, Filipstadsbacken 60, 723
43 Farsta, 08-724 83 28

GÖTEBORG

Se Stockholm

NORRKÖPING

Se Stockholm

VÄSTERÅS

Maria församling.
Ansvarig församlingspräst biskop Sten-
Bertil Jakobson, Solrosgatan 16, 722 45
Västerås, tel 021-33 34 70.
Bankgiro 5604-2500

AVESTA

S:t Staffans Kyrkogrupp.
Se Stockholm

UPPSALA-SALA

Maria församling.
Ansvarig församlingspräst Jonas
Anundi, 08-724 94 11.

SKÅNE

S:t Rafaels Kyrkogrupp.
Se Stockholm

OTTERBÄCKEN

S:t Rafaels kyrkogrupp
c/o Carina Carlström, Amnevägen 34,
547 72 Otterbäcken, tel 0551-224 80

SAMFUNDET LIBERALA KATOLSKA KYRKAN I SVERIGE

Ordf. Sten-Bertil Jakobson, Solrosgatan
16, 722 45 Västerås, 021-33 34 70.

LKK INTERNATIONELLT

The Liberal Catholic Church
27 Old Gloucester St
London WC1N 3XX
United Kingdom
e-mail: LCC@kingsgarden.org

Presiding bishop James A. Zinzow
Hemsida: <http://kingsgarden.org/LCC>

Information om kyrkan och
församlingarnas verksamhet kan du få
på Internet:

www.lkk.se

Communio är organ för den svenska
grenen av Liberala Katolska Kyrkan
och utkommer med fyra nummer per
år. Prenumeration sker enklast
genom att sätta in 100 kronor på
postgiro 88 82 44-1, COMMUNIO.

Ansvarig utgivare:

Sten-Bertil Jakobson, tel 021-33 34 70.

Redaktion:

Krister Fast tel 08-724 83 28

Rose-Marie Johansson tel 018-55 01 91

Carina Carlström 0551-22 480

Redaktion och expedition:

Solrosgatan 16, 722 45 Västerås.

E-post: communio@lkk.se

Tryck: JUSTNU-tryck, Västerås.
ISSN 0345-2018.

*Tankefrihet och rätt att ge uttryck för
den är en fundamental princip i
LKK. Kyrkan själv är inte ansvarig
för gjorda påståenden eller uttryckta
uppfattningar i denna tidning, bara
när de är betecknade "officiellt".*

**Sista manusdag för nr 4-2015 är
den 1 december 2015.**

Aktuell LKK-litteratur

Liturgi 3:e upplagan.....	135 kronor
Psalmbok.....	55 kronor
LKK:s egna särpsalmer samt liturgiska psalmer och gradualer som ingår i kyrkans liturgi	
Principförklaring och kort lärosammanfattning.....	20 kronor
99 frågor och svar om Liberala Katolska Kyrkan	50 kronor
Kristen Gnosis.....	160 kronor

All försäljning sker genom respektive församling och kyrkogrupp

Mysterium Tremendum

Forts från sid 7

I mässans inledande syndabekännelse
bekänner vi tillsammans, att vi "vandrar
bort från den väg, som leder till
rättfärdighet". Vi använder här ett
traditionellt uttryck, taget från
Augustinus, som sade att "Gud skapade
oss för sig" och våra hjärtan är oroliga
tills de finner sin vila i honom"

Forts. i nästa nummer

Prenumeration på Communio upphör från och med 2016

Tidningen kommer även i fortsättningen ut med 4 nr per år och kan läsas via LKK:s hemsida,
www.lkk.se

Om du önskar att den skickas till dig via e-post - skicka din e-postadress till
communio@lkk.se.

Om du inte har tillgång till Internet - kontakta din församling, se ovan, för att få ett utskrivet
exemplar.